

Không Cung Xi". Các chuyến bay từ "Bạch Vân phi cơ trường" đến sân bay Tân Sơn Nhất toàn Tàu là Tàu, lác đác chỉ có hai ba người Việt. Không biết chúng nó sang VN kiếm vợ hay xây lô cốt mà đi đông thế. Ở TQ có tình thiếu đàn bà trầm trọng đến nỗi nhà nước chấp nhận tệ "đa phu": hai, ba, bốn người đàn ông lấy chung một bà vợ. Chính phủ TQ tính toán rằng 4 chồng 1 vợ sanh 1 con thì dân số tăng chậm hơn là 1 chồng 4 vợ sanh 4 con, nên rất khuyến khích 4C1V và tuyệt đối cấm 1C4V.

Chuyến bay của PJ bị trễ tới 5 giờ, mà chúng nó chỉ phát cho một bịch bánh bịch quy khô như cám sống và một chai nước lã. Chó thật, PJ chửi thề trong bụng. Mà bọn Tàu lại rất thích làm chó. Đứa nào cũng tên là A Cầu. Vào nhà chúng nó cứ nói "chó! chó!". Con bé phiên dịch nói rằng "chó" nghĩa là "ngồi". Nhà vệ sinh thì gọi là "Chó Sủa". Đi đâu PJ cũng thấy Cầu và nghe thấy Chó, nên PJ mới hiểu Quảng Châu thực ra là do người Việt mình nói lái từ Cầu Choang chứ có lạ lùng gì !

Ai tin thì tin. Ai không tin thì cứ đi Cầu Choang "chó sủa" một lần thì sẽ tin.

PJ  
72 liệt sĩ



Phạm Hồng Thái



Tôn Dật Tiên



Bia Phạm Hồng Thái.



**The Best Poem Of 2008 (cvk68 Lê Thành Thu)**

This poem was nominated by UN as the best poem of 2008, Written by an African Kid

When I born, I black  
 When I grow up, I black  
 When I go in Sun, I black  
 When I scared, I black  
 When I sick, I black  
 And when I die, I still black  
 And you white fellow

When you born, you pink  
 When you grow up, you white  
 When you go in sun, you red  
 When you cold, you blue  
 When you scared, you yellow  
 When you sick, you green  
 And when you die, you gray  
 And you calling me colored?



### Cáo Phó Đầy Đủ (cvk73 Đình Minh Quang)

Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin mẹ, bà của chúng tôi: **Maria Nguyễn Thị Vui**, sinh năm 1931

- Nguyên quán: BÌNH HẢI – NGHĨA HƯNG – NAM ĐỊNH
- Đã được Chúa gọi về lúc: 13h00 Ngày 16 - 2 - 2009 (Nhằm ngày 22 tháng giêng năm Quý Sửu)
- Hưởng thọ 78 tuổi
- Nghi thức tắm liệm lúc 19h30 ngày 16 - 2 - 2006
- Tại tư gia số 36/11 Lê Đại Hành – P.Thống Nhất – Tp.Pleiku
- Di quan lúc: 7h00 ngày 18 - 2 - 2009
- Lễ an táng được cử hành lúc: 8h00 ngày 18 - 2 - 2009 tại nhà thờ Thăng Thiên Pleiku
- An táng tại nghĩa trang Thánh Tâm 2

Gia đình đồng kính báo  
 Thay mặt gia đình  
 Nguyễn Huy Huệ cvk62

GHI CHÚ: - 8h30 Thứ Ba ngày 17. 2. 2009 có thánh lễ cầu hồn tại tư gia do linh mục Luis Nguyễn Quang Vinh cử hành

### Lời Cảm Ơn Của Anh Huệ (do cvk73 Đình Minh Quang)

Kính thưa Đức Cha , Đức Ông , quý Cha , quý Tu Sĩ , anh em CVK trong và ngoài nước !

Vì anh Huệ cvk62 không sử dụng email nên anh đã nhờ con chuyển đến lời cảm ơn của anh như sau:  
 "Thay mặt tang quyến, con xin hết lòng đội ơn Đức Cha Micae, Giám mục Giáo phận Kontum. Mặc dù đi công tác xa nhưng khi nghe tin mẹ của con được

Chúa gọi về thì đã gửi mail đến đồng viên và chia buồn.

- Con xin hết lòng biết ơn cha sở giáo xứ Thăng Thiên và Thánh Tâm về sự ân cần và tình cảm đặc biệt mà quý cha dành cho tang quyến chúng con, để mẹ/bà chúng con có được một lễ an táng trang trọng, sốt sắng và có nơi an nghỉ cuối cùng khang trang và đẹp đẽ.
- Con cũng xin hết lòng cảm ơn Đức Ông Giuse Hoàng Minh Thăng. Trong những ngày cuối đời của mẹ/ bà chúng con hấp hối, Đức Ông cũng kêu gọi anh em CVK KMF khắp năm châu hiệp thông cầu nguyện; và khi nghe tin mẹ/ bà của chúng con được Chúa gọi về thì đã gửi lời chia buồn và dâng Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Maria – Mẹ/ bà của chúng con.
- Đặc biệt, con cũng xin cảm ơn quý cha CVK thân hữu trong nước cũng như ngoài nước đã chia buồn, phúng điếu, cầu nguyện và dâng Thánh lễ cầu nguyện cho mẹ/ bà của chúng con. Những tình cảm thân thương làm cho tang quyến chúng con cảm thấy được an ủi, ấm áp bù đắp cho sự trống vắng, hụt hẫng khi mẹ/ bà của chúng con ra đi.
- Con cũng xin cảm ơn quý tu Soeur thuộc công đoàn Mến Thánh Giá Tân Việt về sự nhiệt tình giúp đỡ , phúng điếu và cầu nguyện cho mẹ/ bà của chúng con.
- Con cũng xin cảm ơn chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để những ngày tang của cụ Maria diễn ra thuận lợi.
- Con cũng xin cảm ơn quý ban hành giáo của giáo xứ Thăng Thiên, Hiếu Nghĩa, Thánh Tâm và Hoa Lư đã đến viếng, phúng điếu, cầu nguyện, hiệp dâng Thánh Lễ và giúp đỡ mọi khâu để mọi việc trong những ngày tang lễ được tốt đẹp.
- Con cũng xin cảm ơn ban giúp lễ, ca đoàn, các chủ phương tiện và bà con hàng xóm gần xa đến chia buồn, phúng điếu và đưa tiễn mẹ/ bà của chúng con về nơi an nghỉ cuối cùng.
- Con cũng xin cảm ơn quý anh chị em CVK và KFM trong và ngoài nước đã hiệp thông cầu nguyện cũng như thăm viếng, tiễn đưa mẹ/ bà của chúng con.

Trong lúc tang gia bối rối, chắc chắn chúng con có nhiều điều thiếu sót. Xin quý vị bỏ qua cho chúng con. Chúng con xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị và xin quý vị thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Maria mẹ/ bà của chúng con trong giờ kinh mỗi ngày. Một lần nữa, chúng con xin cúi đầu cảm ơn"

### Lễ Giỗ Đức Cha Paul Seitz (do cvk73 Đình Minh Quang)

Kính thưa Quý Đức Cha, Quý cha, Quý tu sĩ nam nữ và anh em CVK thân mến!

Nhân dịp 25 năm ngày Chúa gọi Cố Đức Giám Mục Paul Seitz về với Ngài, anh em CVK Gia Lai chúng con sẽ tổ chức lễ giỗ của Ngài  
Lúc: 9h30 ngày 23 tháng 2 năm 2009  
Tại: Nhà thờ Giáo xứ Thăng Thiên, Giáo hạt Pleiku

Vậy chúng con xin Quý Đức Cha, Quý cha, Quý tu sĩ nam nữ và anh em CVK hiệp thông cầu nguyện. Nếu anh em CVK ở những nơi khác sắp xếp được công việc riêng thì xin tham dự Thánh lễ cho thêm phần ấm cúng. Sau Thánh lễ chúng con cũng sẽ tổ chức một bữa liên hoan nhỏ. Chúng con rất trân trọng tiếp đón.

Thay mặt anh em CVK Gia Lai  
Phaolô Nguyễn Huy Huệ

#### **24.2.2009**

Hôm qua ngày 23 tháng 2 năm 2009, tại nhà nguyện nhỏ Giáo xứ Thăng Thiên Pleiku, anh em CVK Gia Lai đã long trọng tổ chức lễ giỗ 25 năm ngày Chúa gọi Đức Cha Paul Leon Seitz Kim về với Ngài. Tham dự Thánh lễ có các anh em CVK Gia Lai và các cha: Cha Thăng (Hong Kông) làm chủ tế, Cha Linh (chính xứ Tiên Sơn) và Cha Quang (chính xứ Ninh Đức). Không may là hôm qua vào lúc đó có một lễ tang cho bà cố Anna Matta – Mẹ hai soeur Minh Thường và Minh Thơm, nên một số cha đồng tế trong thánh lễ đó và ra nghĩa trang tiễn biệt bà.

Trong thánh lễ, ngoài việc cầu nguyện cho Đức Cha Seitz, anh em cũng xin quý cha đồng tế cầu nguyện cho các cha giáo phục vụ tại địa phận Kontum đã qua đời và gia đình các ngài; cầu nguyện cho anh em CVK đã qua đời và gia đình của các anh em đó; cầu nguyện cho các anh em CVK còn sống và gia đình của họ luôn được bình an, thánh thiện và đặc biệt cách riêng cho anh em CVK Gia Lai. Ngoài ra, anh em cũng xin cầu nguyện cho Soeur Rosa chị Đức Cha Chung đang hôn mê. Thánh lễ tuy không đông người tham dự, nhưng đã nói lên tinh thần hiệp thông trong Giáo Hội toàn cầu, rất là sốt sắng, rất là thân thương.

Sau thánh lễ, anh em cũng có buổi liên hoan nhỏ và các cha đều tham dự rất thân mật, gồm có: cha Thăng (HK), cha Linh, cha Quang, cha Huy (cha phó Ninh Đức), cha Tiên (chính xứ Phú Bổn), cha Thăng OP (cha phó Thăng Thiên), thầy Hồng Phúc đang giúp xứ Thăng Thiên và toàn thể anh em CVK Gia Lai. Đặc biệt có sự tham dự của anh Bính CVK68 ở Kontum cũng đã đến tham dự cùng với anh em Gia Lai cả phần lễ cũng như phần lạc.

Xin chúc tụng Thiên Chúa, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Xin anh em chúng ta cùng trong một gia đình CVK hãy cầu nguyện cho nhau và nâng đỡ nhau trong tình huynh đệ.

Đình Minh Quang cvk73

PS: Lễ ra đàn em này cũng sẽ chèn một số hình vào văn bản, nhưng khi cắt và dán vào mail thì không thấy hình mà chỉ thấy khung thôi. Anh em nào biết cách chèn hình, xin bày cho vài chiêu. Cám ơn.

#### **Dòng Nữ Vương Hoà Bình BMT (do cvk69 Cao Văn Tiên)**

Hôm nay Dòng Nữ Vương Hoà Bình BMT tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày khai sinh dòng Regina Pacis mà người sáng lập chính là Đức Cha Kim. Dịp kỷ niệm này rơi đúng vào ngày giỗ của Ngài.



## Tâm Tình Xê Vê Ca (CVK)

Tháng 03, 2009

### Đánh Rơi Thánh Giá (do Bùi Phương Hạc)

Một chút suy tư trong Mùa Chay khởi đi từ câu chuyện sau : Có gia đình Công giáo nọ, khá siêng năng tham dự thánh lễ, và các việc đạo đức. Đứa con đầu lòng là một cô bé vừa chớm lớn, vì thương con, Cha mẹ mua cho con một dây chuyền vàng tây, có cây Thánh giá nhỏ xinh xinh, một chút gọi là đồ trang sức cho con, vả lại cũng để mình chứng con mình có Đạo. Một ngày nọ sau giờ học đứa con gái hốt hải chạy về nhà báo là đã đánh rơi cây Thánh giá. Vì quá xót của, như tai họa đang ập đến gia đình mình, cả nhà đổ xô đi tìm, nhưng vô vọng. Cha mẹ dùng mọi ngôn từ để chửi mắng người con, cô gái bé bỏng chỉ biết khóc. Thế là mọi chiểu chuộng cha mẹ dành cho cô con gái cứng bị cắt đứt.

Đối với người Công giáo, đặt biệt trong mùa Chay và Tuần Thánh. Thánh giá trên đó Chúa bị đóng đinh để lột tả tình yêu báo là tuyệt vời của Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại tội lỗi. Ý nghĩa của cây Thánh giá được Giáo hội và nhân loại ca tụng và tôn vinh qua muôn thế hệ.

Câu chuyện nhỏ trên đánh thức những trần trở của tôi bằng những thúc bách của Thập giá. "Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác Thập giá mình mà theo" (Mt 16,24)

"Ai không vác Thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy " (Mt 10,38)

Lời Chúa thật rõ ràng, ai cũng hiểu được, không tài nào cắt nghĩa khác hơn để dễ dàng cho mình, du đi cho mình tí chút. Theo Chúa thì không thể đánh - rơi - Thánh - giá. Chúa đã dạy ta :

THEO CHÚA = VÁC THÁNH GIÁ MÌNH VÁC THÁNH GIÁ MÌNH = TỪ BỎ CHÍNH MÌNH TỪ BỎ CHÍNH MÌNH = YÊU THƯƠNG NGƯỜI KHÁC

Một trong những lý do chính yếu đưa đến việc Chúa phải vác Thánh giá, Chúa đã dạy con đường yêu thương đối nghịch với cách yêu thương của truyền thống Do Thái đương thời. Chúa đã sống và truyền dạy: Phải yêu thương hết mọi người ngay cả kẻ địch thù, cầu nguyện cho kẻ bắt bớ, yêu cả người khác nòi giống. Truyền thống Do Thái (mắt đền mắt, răng đền răng) Chỉ yêu thương những người đồng chủng.

Câu chuyện từ đầu cho ta thấy, sở dĩ Cha mẹ cô bé có những thái độ phù phàng với người con yêu dấu vì tiếc của, chứ không phải vì giá trị cây Thánh giá trong cuộc đời. Những tư tưởng lối sống dễ dàng thoả mái luôn bủa vây ăn rễ sâu trong lòng người.

"Hòn đất ném đi hòn chì ném lại"

"Ông thụt cái giò bà thò chai rượu "

"Có qua có lại mới toại lòng nhau"

Ca dao tục ngữ đã có từ ngàn xưa. Cái văn hóa Duy vật làm cho lòng người xơ cứng, mất cảm giác yêu thương. Con người sẵn sàng đánh rơi Thánh giá, hay thậm chí vứt bỏ Thánh giá mà vẫn thanh thản, không một chút áy náy, ngay cả những người thân nhất với mình vẫn vỗ tay vui. Chả bù cho sự kiện mất cây Thánh giá nhỏ bằng vàng tây!!

Vác Thánh giá là thực hiện đi chúc thiêng liêng, lời trời ân tình, giới răn mới của Chúa Giêsu. "Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em" (Gioan 13,34). Vác Thánh giá đồng nghĩa với yêu thương. Vứt bỏ Thánh Giá đồng nghĩa Chiến tranh, bạo lực, bất hòa.

Câu Chuyện Cổ Trung Hoa kể lại câu chuyện về một Kiều Nữ vừa đẹp, vừa vẹn toàn cầm, kỳ, thi, họa. Cô sống trên một chiếc thuyền , rày đây mai đó, đàn ca . Nhiều chàng trai ngấp nghé nhưng bị cô từ chối. một ngày nọ cô đến khúc sông có ngôi làng nổi tiếng có nhiều trang công tử tài hoa. Tiếng đồn kiều nữ đến khúc sông làng mình, bốn trang công tử nổi tiếng nhất làng đi thuyền về phía kiều nữ xin được chiêm ngưỡng dung nhan, và thưởng thức tiếng đàn bất hủ. Kiều nữ bèn ra điều kiện, ai muốn được lên thuyền cùng thiếp, phải là người vẽ đẹp nhất chân dung bạn mình, thế là suốt một buổi bốn công tử ra sức trổ tài , đến chiều các bức họa đã xong.

Giờ chấm thi hồi hộp đã đến, mỗi công tử tự giơ bức họa của mình lên và công bố đây là bức họa ai? Công tử A vẽ công tử B công tử B vẽ công tử C công tử C vẽ công tử D...Các công tử đã thêm vào người bạn mình một điểm xấu, người thì có chiếc tai thật dài,người thì thêm vào cái mũi cà chua, người thì thêm vào con mắt xếch lên. Kết quả là một trận ẩu đã xảy ra. Tại sao mầy vẽ tao như thế? Trận ẩu đã kéo dài không dứt, đến chiều các công tử thương tích đầy mình lặng lẽ bỏ đi mang theo mỗi thù không nguôi. Kiều nữ gãy đàn cười thảm. Hậu quả của khước từ Thánh Giá là khước từ nền văn minh tình thương , là vô cảm với những gì xung quanh tôi. Tội ác, chiến tranh , hận thù, bất hòa ập đến cho Gia đình, xã hội...Làm bằng hoại mỗi dây thiêng liêng của Hôn Nhân,gia đình. Vẫn còn đó những cuộc nội chiến, Chiến tranh giữa các Quốc gia vẫn xảy ra hàng ngày, Người ta không thể vẽ được khuôn mặt khả ái của Tha nhân khi không thấm đượm tình thương xuất phát từ Thánh Giá....

Vác Thánh Giá là một nhu cầu, là bước đột phá, đánh vỡ mọi trở ngại, nếp nghĩ dẹt dẹt,thư thái,có khi đầy ắp âm mưu

Vừa qua đài Truyền Hình Vĩnh Long Có chiếu Phim phóng sự đoạt giải bạc Liên Hoan Phim năm 2005.

Câu chuyện phim kể về một người chồng tật nguyền, trong một gia đình nghèo khổ, hàng ngày phải đi bán vé số trên đôi chân không vững. Trong vùng anh sống gần đường lộ, Có những người chuyên rải đinh trên đoạn đường thiên lý vắng bóng nhà dân, thể là có những xe dẫm phải, các anh ấy tha hồ chém đẹp, bằng nghề vá xe lưu động của mình . Cái nghề này chắc không có trên Thế giới! Có những tai nạn chết người xảy ra khi có những chiếc xe đang đi tốc độ cao dẫm phải đinh...Trong cái gian khổ của anh chàng đi bán vé số này ra một sáng kiến, nghịch với những người rải đinh. Trên cái cây anh cầm để chống đi cho vững có gắn thêm cục nam châm, mỗi lần thấy có đinh trên đường anh đưa cục nam châm đến, thế là anh đã thu gom được tội ác. Mỗi lần đi bán vé số về anh bỏ những chiếc đinh vào trong những chiếc lọ, lúc buồn anh đem ra ngắm như ngắm những chứng tích tội ác của con người, anh cảm thấy thanh thản tâm hồn vì mình đã làm một điều có ích cho đời. Thế đấy, vì mỗi lợi cho riêng cho mình con người đang rải đinh trong cuộc sống nhân loại, trong những tâm hồn, những con tim thơ ngây....Trách nhiệm Kitô hữu hãy mang Thánh-Giá –Mình để Thu gom lại những tội ác, nhất trong bình thủy tinh như anh chàng bán vé số nọ.

Hãy mang trên mình Cây Thánh Giá. Nói như Đức Hồng Y FX. Nguyễn văn Thuận khi Ngài còn ở trong tù. Con hãy mang đồng phục, nói ngôn ngữ : Bác Ái, Bác Ái là chứng tích biết con là môn đệ của Chúa (Goan 13,35) là dấu hiệu rõ mà khó kiếm nhất. Bác ái là sinh ngữ số một mà Thánh Phaolô cho rằng cao trọng hơn tiếng nói của loài người và các Thiên Thần, Là thứ ngôn ngữ độc nhất sẽ tồn tại trên Thiên đàng(1 Cor 13,11 ). "Yêu tha nhân. Điều này chỉ có thể xảy ra trên cơ sở một cuộc gặp gỡ thân mật với Chúa Giêsu, một cuộc gặp gỡ trở nên cuộc hiệp thông ý chí, một cuộc gặp gỡ ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi. Từ đó tôi nhìn tha nhân không phải bằng đôi mắt và cảm xúc của mình nhưng từ quan điểm của Chúa Giêsu Kitô.....Khi nhìn với đôi mắt của Chúa Ki tô tôi có thể trao cho tha nhân nhiều hơn những như cầu bề ngoài của họ; tôi có thể trao cho họ ánh mắt yêu thương mà họ thèm khát. Ở đây ta thấy SỰ TƯƠNG TÁC cần thiết giữa tình yêu Thiên Chúa và tha nhân mà thư Thánh Gioan đã đề cập với sự nhấn mạnh như vậy. Nếu tôi chẳng có chút liên hệ nào với Thiên Chúa trong đời tôi, tôi không thể thấy nơi tha nhân những gì nhiều hơn là họ, và tôi không thể thấy nơi họ hình bóng của Thiên Chúa " (Trích Thông Điệp Thiên Chúa Là Tình Yêu của ĐTC Bênêdictô XVI số 18)

Pet. Bùi Phương Hạc

**CCHL Charlie, Kontum (do cvk65 Rev Nguyễn Hữu Tiến)**

Các bạn thân mến,

Lại một mùa hè nữa sắp đến, để nhớ về những mùa hè ở Kontum, nhất là Mùa Hè Đỏ Lửa 1972, chúng ta được nghe nói nhiều về CCHL Charlie với trận đánh của Tiểu Đoàn 11 Nhảy Dù của Trung Tá Nguyễn Đình Bảo, khóa 14 VBĐL, với các đơn vị của Sư Đoàn 320 vào đầu tháng 4.1972.

Chúng ta đã đọc cuốn "Mùa Hè Đỏ Lửa" của Phan Nhật Nam nói về Charlie là "một tên quân sự dùng để gọi một cao độ nằm trong chuỗi cao độ chập chùng vùng Tân Cảnh, Kontum. Charlie, đỉnh núi cao không quá 900 thước trông xuống thung lũng sông Poko và đường 14, Đông Bắc là Tân Cảnh, với 12 cây số đường chim bay, Đông Nam là Kontum, thị trấn cực Bắc của vùng Tây Nguyên Charlie lọt giữa bị bao vây bởi CCHL 5, CCHL 6 ở phía Bắc."

Thiếu Tá Đoàn Phương Hải, trưởng ban 3 của TD 11 nhảy dù, người tham dự trực tiếp trận đánh ở Charlie, trong bài "Máu Lửa Charlie" đã mô tả "Charlie gồm 3 đỉnh đồi, cao độ trên dưới 1000 thước. Phía bắc là ngã ba biên giới Việt-Lào-Cambốt, phía đông-bắc là quận Tân Cảnh, và xa xa về phía nam là Kontum..."

Trên thực tế, rất khó xác định được vị trí của Đồi Charlie nếu chúng ta đến Dakto, Tân Cảnh, vì núi rừng Tây Nguyên trùng trùng điệp điệp, như Phan Nhật Nam viết "Quả tình nếu không có trận chiến Mùa Hè 1972, thì cũng chẳng ai biết đến Charlie..."

Để có thể nhìn thấy tận mắt Đồi Charlie, xin các bạn khi nào có dịp lên thăm Kontum, mời các bạn đến Giáo Xứ Hàmong Kơtu của cha Simon Phan Văn Bình, thì sẽ được nhìn thấy tận mắt Đồi Charlie.

Xin gửi các bạn vài tấm hình Đồi Charlie chụp từ Nhà Thờ Hà Mong Kơtu ngày 18..02 vừa qua nhân chuyến đi thăm cha Simon Phan Văn Bình với cha Gioakim Nguyễn Hoàng Sơn, chánh xứ Phương Quý.

Phil. Nguyễn Hữu Tiến

*CCHL Charlie*



Pleime



### cvk68 Nguyễn Toàn Phúc:

Nhìn ngọn đồi Charlie thấy thương lính nhảy dù, và thương cả VC nữa. Thương lính nhảy dù vì bị ăn đạn pháo 130 ly, rồi bị biến người VC tràn lên với quân số áp đảo. Thương VC vì vừa phải trèo lên ngọn đồi cao chót vót, vừa phải vác súng hô to : "HCM muôn năm, tấn công" dưới làn mưa bom B52, Skyraider và cả trực thăng vũ trang của bác Long nhà mình.

Bây giờ mà bảo mình đi du lịch lên cái ngọn đồi đó, tay chỉ cần xách theo chừng 1Kg bánh mì, nước ngọt là cũng thấy đủ mệt hết xí quách rồi. Tơ lơ mơ là còn bị trượt chân té xuống chân núi là thấy đời hết vui rồi. Nếu CVK ngày xưa tổ chức cho 200 em chơi trò chơi lớn, gắn khăn quàng xanh, đổ vào thắt lưng rồi chia hai phe "giật đuôi" nhau thì bảo đảm là cũng có vài em gãy chân, trẹo giò.

Ấy vậy mà ngày xưa, họ đã đến đây bằng xe Molotova, bằng trực thăng, đào hào, đội bom đội pháo, đánh nhau chí chết. Kề ở lại. Người ra đi ...v ấy tay tạ từ Charlie.

Không biết cha Bình sẽ ở lại Charlie bao lâu. Không biết PJ sẽ có dịp đến Hà Mông Kơ Tu để xem "chiều rừng thay áo" hay không. Có nhạc sĩ nào sẽ sáng tác bài "Cha ở lại Kơ Tu" hay không ?

### CVK Sài Gòn Tổ Chức HỌP MẶT 15.03.2009 (do cvk67 Nguyễn Anh Võ)

Kính thưa Đại gia đình CVK- KMF

Xin ban đại diện các lớp, các vùng báo tin cho lớp mình và những người thân quen. Xin Anh Lân cvk62 (Hố Nai) báo tin cho Anh Chị Em Hố Nai, Biên Hòa và gia đình Anh Khải cvk61.

Xin mời Anh chị Nguyễn Huy Sơn cùng tới tham dự, nếu như Anh chị còn ở Sài Gòn. Lâu rồi không được tin gì của anh chị cả.

## THƯ MỜI HỌP MẶT

Kính thưa Đại gia đình CVK- KMF,

Ban Đại Diện CVKSài Gòn xin được thông báo cụ thể về buổi họp mặt **UÔNG NƯỚC NHỚ NGUỒN-MÙA CHAY 2009** như sau :

### A – Ý Cầu Nguyện

1. Tưởng niệm 25 năm Đức Cha Léon Paul Seitz từ giã chúng ta
2. Tưởng nhớ và Cầu nguyện Các Cha Bề trên Chúng viện, Các Cha giáo, Các Cha, Các Thầy thuộc giáo phận Kontum nay đã về với Chúa.
3. Tưởng nhớ và cầu nguyện các thân nhân của Anh Chị Em CVKvừa mở qua đời
4. Cầu nguyện Các thân nhân của Anh Chị Em CVKđang đau yếu
5. Mừng Bổ Mạng Giũse Quý Cha và Quý Anh trong gia đình CVK:
  - Cha Giáo Trần Trí Tuệ
  - RP Bùi Đức Vương (Sài Gòn)
  - RP Trần Sơn Nam
  - RP Nguyễn Thanh Liên
  - RP Trần Sĩ Tín CssR
  - RP Phạm Minh Công
  - RP Đỗ Hiệu
  - RP Nguyễn Văn Đắc
  - RP Đỗ Viết Đại cvk57
  - RP Hoàng Minh Thăng cvk58
  - RP Nguyễn Việt Huy cvk62
  - RP Trần Văn Bảy cvk63
  - RP Nguyễn Ngọc Tín cvk64
  - Anh Trần Hữu Thanh cvk56
  - Anh Nguyễn Văn Lý cvk58
  - Anh Trần Thạch Hùng cvk61
  - Anh Nguyễn Thế Bàicvk62
  - Anh Đinh Bạt Kiếm cvk62
  - Anh Trần Quang Minh cvk64
  - Anh Lê Ngọc Anh cvk65
  - Anh Trần Ngọc Bích cvk65
  - Anh Trần Anh Dũng cvk65
  - Anh Nguyễn Văn Hoanc vk65, RIP
  - Anh Phan Trọng Mỹ cvk66
  - Anh Nguyễn Đức Phước cvk66
  - Anh Trần Văn Hiền cvk67
  - Anh Phạm Quang Phương cvk67
  - Anh Ali Khin cvk69
  - Anh Nguyễn Nam cvk70
  - Anh Nguyễn Văn Thiên cvk70
  - Anh Vũ Quốc Thông cvk70
  - Các Anh Em khác

### B - Thành Phần Tham Dự

- Các thành viên gia đình CVKSài Gòn, Hố Nai, Long Khánh, Bà Rịa, Đà Lạt
- Các CVKEm đang học tại các Đại học ở Sài Gòn

- Các Yă Dồng Ảnh Phép Lạ đang tu học tại các HọcViện Liên Dồng ở Sài Gòn
- Các thành viên CVKđang có mặt tại Sài Gòn.  
Tổng cộng : khoảng 110 người

### C – Chương Trình Họp Mặt

Chúa nhật 15 . 03 . 2009 - tại Nhà Thờ Thanh Đa, Bình Thạnh

- 10 g 30 : họp mặt, tập hát
- 11 g : Thánh Lễ đồng tế
- 12 g : buffet huynh đệ
- 14 g : chia tay
- 6 g : giao hữu bóng rổ CVKAnh & CVKEm

### D – Tình Nghĩa Mùa Chay và Phục Sinh 2009

- Năm nay, CVK- KMF không phát động chiến dịch Chén cơm Phục Sinh như các năm trước, nhưng thay vào đó là chương trình Tủ Thuốc cho người nghèo, để một khi điều kiện thuận lợi thì từ từ xây dựng Trạm Xá Cổ Cao (= RP Faugère).

- Xin Anh Chị Em rộng tay, như một cử chỉ cụ thể tưởng nhớ Cha Giáo Faugère thân yêu cũng như Quý Cha & các Ân nhân đã gắn chặt đời mình với GP Kontum.

- Ngoài ra, nếu Anh Chị Em có hoặc quên góp được quần áo mùa đông, xin cũng giặt giữ sạch sẽ và mang tới luôn : hiện ở hội trường giáo xứ Thanh Đa, Anh Kiêm & Anh Chị Em trong vùng đã gom góp được mấy chục báo lớn. Hy vọng sau đợt này, Anh Chị Em CVKSài Gòn chúng ta sẽ góp đủ chuyến xe để chở về Pleiku -Kontum cho Anh Chị Em bất hạnh hơn chúng ta ở đó.

Sài Gòn ngày 05.03.2009,  
Đại Diện CVKSài Gòn kính báo,

Phan Đình Thi CVK62  
Nguyễn Văn Lan CVK64  
Nguyễn Anh Võ CVK67  
Nguyễn Đình Thiện CVK94

### TƯỜNG NHỚ & CẦU NGUYỆN Các Thân nhân đã ra đi 4 năm qua : 2005 - 2009

Ngày mất	RIP	Địa chỉ	Liên hệ
<b>2009</b>			
16.02.09	Cháu Dominico Nguyễn Huy Vũ	Long Khánh	Trưởng nam Anh Nguyễn Lộc CVK68, Long Khánh
16.02.09	Bà Maria Nguyễn Thị Vui	Pleiku	Thân mẫu Anh Nguyễn Huy Huệ CVK62, Pleiku
09.02.09	Bà Maria Madalêna Đoàn Thị Ngân	Sài Gòn	Thân mẫu Anh Nguyễn Tồn Phúc = Phúc Jean CVK68, Sài Gòn
<b>2008</b>			
05.12.08	Ông Phêrô Phạm Viết Cư	Sài Gòn	Nhạc Phụ Anh Trần Thạch Hùng CVK61, Hoà Lan
03.12.08	Bà Maria Ngô Thị Hai	Dakmil	Thân mẫu Trần Quốc Tuấn, CVK67, Bmt
23.11.08	Phêrô Nguyễn Duy Mạc	Dakmil	Cháu Anh Nguyễn Duy Sỹ CVK64, Sài Gòn
19.10.08	RP Anrê Phan Thánh Văn	Australia	Cha giáo CVK, Cha xứ Võ Lâm, thư ký TGM, tuyên úy SD 22
14.10.08	Phêrô Nguyễn Hoàng Huy	Kontum	Con Anh Nguyễn Văn Nho. Đại diện CVKKontum
28.09.08	Maria Lê Phạm Cát Nhã	Sài Gòn	Trưởng nữ Lê Dũng CVK70. Kontum . Sài Gòn
27.08.08	RP Tôma Lê Thành Ánh	Kontum	Cha xứ Kontum, tuyên úy quân đoàn 2
07.08.08	Bà Đỗ Thị Đông	Sài Gòn	Thân mẫu Vũ Bảo Khánh. Nhạc mẫu Nguyễn Anh Võ CVK67
28.03.08	Anh Phêrô Bùi Đình Trọng	BMT	Bào huynh RP Bùi Đình Thân CVK66 và Bùi Đình Hoàng CVK70
21.03.08	Bà Maria Nguyễn Thị Luyện	Sài Gòn	Chị Anh Nguyễn Văn Nho CVK47, Kontum
13.03.08	Ông Giuse Nguyễn Huy Hộ	Pleiku	Thân phụ Anh Nguyễn Huy Huệ CVK62, Pleiku
11.03.08	Thầy Phêrô Nguyễn Đức Trần	Quận 7, Sài Gòn	Gia đình Têrêxa. Cộng tác viên ĐC Seitz
15.02.08	Anh Phêrô Vũ Văn Ái	Sài Gòn	Bào huynh Anh Vũ Văn Thành CVK70, Sài Gòn
<b>2007</b>			

11.12.07	RP Jean Faugère	Montbeton,	Cha Giáo, Y tá, Linh Hướng CVK (1961-1975)
05.12.07	Ông Phêrô Trần Đình Bá	Sàigòn	Thân phụ Anh Trần Đình Cảnh CVK62, Hawaii
04.12.07	Chị Genova Hoàng Thị Kim Ngài	Sàigòn	Phụ nhân Thầy Trần Trọng Kim CVK58
03.12.07	Ông Têphano Trương Trọng Đồng	Dakmil, Daknong	Thân phụ Anh Trương Trọng Ái CVK61
01.12.07	Ông Phêrô Phan Đình Đình	Trung Hòa, BMT	Thân phụ Anh Phan Kim Đồng CVK67, BMT
24.11.07	Bà Maria Lê Thị Chiêu	Cam Ranh	Thân mẫu Anh Trần Thạch Hùng CVK61, Hoà Lan
30.10.07	Bà Maria Nguyễn Thị Quyên	Dakmil, Daknong	Thân mẫu Anh Nguyễn Văn Tố CVK60 & Anh Nguyễn Đình Luân CVK69
25.07.07	Bà Cố Maria Matta Ngô Thị Chín	USA	Thân Mẫu RP Lê Văn Thắng CVK67
29.06.07	Bà Cố Elizabeth Trần Thị Truyện	Sàigòn	Thân mẫu RP Nguyễn Văn Giảng CVK63, Singapore
08.06.07	Anh Anphongsô Trần Vĩnh Long	USA	CVK62 Thanh Đa, Sàigòn
24.05.07	RP Antôn Đinh Bạt Huỳnh		Giáo sư CVK 66 - 68. Quản xứ Phú Thọ, An Mỹ
09.02.07	Giữse Nguyễn-Hữu-Lập	BMT	Cvk64, BMT
<b>2006</b>			
18.10.06	Ông Cố Phêrô	Sàigòn	Thân phụ RP Nguyễn Đức Thắng CVK69, England
13.10.06	Bà Maria Nguyễn Thị Thất	Sàigòn	Thân mẫu Anh Nguyễn Văn Lan CVK64
09.10.06	Ông Phêrô Trương Ngọc Hoán	Sàigòn	Nhạc phụ Anh Nguyễn Xuân Hà CVK58
29.09.06	Bà Clara Trần Thị Quang	Nghệ An	Chị Anh Trần Hải Vân CVK61 - Paris
18.09.06	Anh Antôn Hoàng Đình	Châu Sơn - BMT	Anh rể Trần Văn Hiền CVK67 - Sàigòn
01.09.06	Bà Lucia Hồ Thị Lý	Kontum	Thân mẫu Anh Lê Văn Thông CVK68 - Sàigòn
24.08.06	Bà Maria Hior	Kontum	Thân mẫu Anh Dominique Khiu, CVK60 - Sàigòn
25.06.06	Ông Phaolô Phạm Văn Hà	Hà Lan, BMT	Thân phụ Anh Phạm Hồng Lam CVK64. Nhạc phụ Lê Đình Quý CVK67
04.06.06	Bà Anna Hồ Thị Tiểu	Kontum	Thân mẫu Anh Katru Nguyễn Trung CVK66, Kontum
08.04.06	Anh Đaminh Nguyễn Văn Khải	Biên Hòa	CVK61
05.04.06	RP Micae Võ Văn Sự	Kontum	Quản xứ Plei Rơhai, Kon Rơbang, Kontum
04.02.06	Bà Anna Nguyễn Thị Lược	Châu Sơn, BMT	Thân mẫu Anh Đậu Quang Đại CVK66, USA
<b>2005</b>			
29.10.05	Ông Cố Phaolô Bùi Đình Đoài	Hà Lan, BMT	Thân phụ RP Bùi Đình Thân CVK66 và Bùi Đình Hoàng CVK70
29.10.05	Anh Giữse Hoàng Hữu Kính	USA	CVK64 . Nguyên quán Hà Lan, BMT
31.10.05	Anh Phaolô Nguyễn Văn Hiếu	Hà Lan, BMT	CVK64, BMT
09.11.05	Ông Phêrô Trần Đình Phương	Sàigòn	Bào Huỳnh Anh Nguyễn Việt Duy CVK61, Sàigòn
18.10.05	Ông Giữse Lê Văn Hải	Pleiku	Thân phụ Anh Lê Ngọc Anh CVK65 - Sàigòn
11.08.05	Ông Giữse Trần Hữu Tùng	Sàigòn	Thân phụ Anh Trần Ngọc Bích CVK65, Sàigòn
12.04.05	Ông Anrê Lê Thanh Trạng	Sàigòn	Nhạc phụ Anh Hoàng Văn Mẫn, CVK58, Sàigòn
21.03.05	Anh Hai Giữse Nguyễn Thoại	Toulouse	KMF. Cộng tác viên ĐC Seitz
28.02.05	Bà Cố MARIA Nguyễn-Thị-Tuất	Sàigòn	Thân mẫu LM Phạm-Hữu-Thế,
22.02.05	Ông Gioan Bápôtixita Phan Bá Vị	Hà Lan, BMT	Thân phụ Anh Phan Đình Thi CVK62, Đại diện CVK Sàigòn
17.02.05	Bà Cố Gioanna Nguyễn Thị Thi	Biên Hòa	Thân mẫu RP Đỗ Việt Đại, CVK59, Xuân Lộc
14.02.05	Ông Giữse Nguyễn Văn Dương	BMT	Nhạc phụ Nguyễn Thế Hùng CVK67, Sàigòn



## Hình Mạ Mặt Cũ (do Nguyễn Anh Võ)

Kính thưa Bà Con

Xin được gửi tấm hình cũ, họp mặt Giáng Sinh 2005.

Lúc ấy Anh Nguyễn Văn Khải cvk61 còn tới tham dự được. Anh Khải được Chúa gọi về ngày 8.4.2006, gần 3 năm rồi. Trên hình, Anh Khải đứng giữa RP Nguyễn Hùng Vị cvk63 và RP Nguyễn Đức Thắng cvk69 (London).

Năm nay 2009, không còn Anh Khải. Cả 4 RP đồng tế hôm ấy: RP Vi, RP Thắng London, RP Ân Đức Trần Ngọc Hoan cvk66-67 và RP Nguyễn Tiến Trung cvk66, chắc là cũng không ai có mặt với CVK Sài Gòn được.

Đúng là vật đổi sao dời. Cuộc đời như bóng câu qua cửa sổ. Bởi thế mà mỗi dịp gặp mặt nhau như thế này là một cơ hội quý giá để cảm thông và cầu nguyện cho nhau. Xin Anh chị Em CVKSài Gòn mình đừng bỏ qua.

Kính,  
vuonguyen67



### cvk62 Nguyễn Đức Lâm:

Võ mến,

GS 2005 Anh Khải cũng thấy đau rồi, nhưng BS dưới Dn chẩn đoán là đau dạ dày, cho uống thuốc dạ dày 1 tháng, nhưng uống được 2 tuần, thấy đau hơn lên, đi xét nghiệm mới phát hiện bệnh và tết thì nhập BV Ung bướu đến tháng 4 thì ra đi.

Nguyễn Đức Lâm

### cvk67 Nguyễn Anh Võ:

Kính thưa Bà con

Mấy hôm trước được đọc bài của Phúc Jean, rồi thư của Anh Long "sermon" Phúc Jean, rồi "Phúc Jean" ăn

năn hồi cũ. Võ thì chưa được gặp mặt Anh phi công nổi tiếng Vũ Kim Long (được gọi là Long Ba Tàu) lần nào cả. Nhưng nhân dịp họp mặt CVKSài Gòn Mùa Chay 2009, và gần đến ngày giỗ 3 năm của Anh Khải cvk61, Võ xem lại hình cũ. Có phải là Anh Long Ba Tàu đây không. Và Anh Long có người em là Vũ Văn Hà cvk71, hiện ở Quận 7, Sài Gòn. Hai Anh Em chụp hình với Anh Khải trước lúc Anh ra đi. "*Lạy Chúa, xin ban an nghỉ vô biên, cho người đã qua đời, Xin cho Ánh Sáng nơi Chúa, chiếu soi trên người mãi mãi.*" (Bài hát Con đặt hy vọng, Lm Hoàng Kim)

Anh Long Ba Tàu và anh Khải cả hai lớp cvk61



Anh Long, Anh Khải và Anh cvk71 Vũ Văn Hà (em anh Long)



### cvk62 Nguyễn Đức Lâm:

Rất chính xác, ông Võ ạ!

Anh Long còn một người em nữa là Vũ Minh Hải, lớp Rev Bày, Vị, nhưng trong 1 lần về nghỉ lễ các thánh tháng 11. (Hồi đó ở KT tháng 11 nghỉ dài hơn: nghỉ Tết).

Anh Hải đi lễ ở nhà thờ Khánh Hội và bị pháo kích chết.

Thân. Nguyễn Đức Lâm

### cvk69 Vũ Văn Hà:

Anh Võ, Anh Lan kính mến !

Em là cvk69 Hà, cùng lớp với Phạm phương Huy, Trần Thanh Tú, Nguyễn Văn Vinh ...etc. Em là em của anh Long Ba Tàu và anh Hải đã qua đời năm 1968 tại nhà thờ Vĩnh Hội Q.4.

Trong dịp về Việt Nam năm 2005, em đã chở anh Long đến thăm Anh Khải, lúc Anh Khải đã được đưa về nhà, không bao lâu sau thì Anh Khải qua đời. Rất khâm phục anh Võ còn lưu giữ những tấm hình kỷ niệm đó .Rất mong được gặp lại các anh trong 15.3 tới.

Kính ,  
Vũ văn Hà.

**cvk67 Nguyễn Anh Võ:**

Hà ơi,

Hà là lớp 69 mà mình cứ tưởng Hà là lớp 71. Như vậy tức là lúc Hà vào CVKthì mình đang học lớp sixieme. Vậy mà mình không nhớ gì cả. Mình đang ở Quận 4, gần Nhà thờ Vĩnh Hội và vẫn đi Lễ tại đây. Có một lần (Lễ Các Linh hồn) nghe Cha Nguyễn Văn Trinh (= Cha Trinh Râu, Cha Xứ Vĩnh Hội) nhắc đến biển cổ Nhà thờ Vĩnh Hội bị pháo kích năm 68, chết mấy chục người, không ngờ Anh Hải ở trong số đó.

Hồi mình mới vào CVK thì Anh Hải học lớp quatrième. Nhớ mọi lần CVK đấu banh với Cuenot, Anh Hai bắt gôn, rất hay. Hồi đó làm văn nghệ, lớp Anh Hải cùng hát bài "Dòng Bến Hải" rất hùng tráng, mình nhớ Anh Hải vì Anh Hải hát to nhất. Hơn nữa, mình cũng có một ông Anh tên là Hải, cùng lứa tuổi đó, đi lính mất tích năm 73 tại Pleiku.

Hồi đó gia đình của Hà sinh sống ở Vĩnh Hội sao, chỗ nào. Duyên cớ nào mà nay đi về Quận 7. Cho mình biết địa chỉ và số phone đi. Lúc nào ghé thăm. Hà ở Quận 7, có gần nhà Nguyễn thế Lâm cvk67 và Lê Văn Thông cvk68 không? Số phone của mình : 0917 377 160. Địa chỉ của mình : 202 Lô B 5, chung cư Phường 3, Quận 4.  
Chúa Nhật 15.3, nếu được thì đưa Bà Xả đi họp mặt và giới thiệu với CV Kluôn.

Thân ái,  
Võ

**cvk67 Nguyễn Anh Võ:**

Chào Mỹ Hạnh Cô Nương

Đã nhận được 5 tấm hình Cô gửi.

Có mấy điều cần nói :

1. Về chuyện bôi thuốc như thế, mình không dám bàn đến, vì không có kinh nghiệm gì. Có thể RP Bầy có kinh nghiệm hơn.
2. Chúc Mỹ Hạnh can đảm. Mọi người sẽ hiệp thông với gia đình tiếp tục cầu nguyện cho Anh Thịnh gặp thầy gặp thuốc.
3. mấy bữa trước Đức ông Roma có gửi bài thuốc "nhai dầu mè". Anh Quý CVK 64 đã thử và có kết quả. Ta cứ thử xem sao, đâu có mất mát gì đâu mà sợ. Võ xin gửi kèm mấy bài ấy trong attached files.
4. mấy tấm hình của Mỹ Hạnh gửi, lớn quá (mỗi hình hơn 1000 kb), computer download về phát mệt. Mỹ Hạnh nên "resize" nó lại trước khi gửi, cho nhẹ nhàng. Chuyện này thì trong nhà có 2 chuyên viên của FPT là Khoa & Vong rành quá rồi.

Cầu chúc mọi sự tốt đẹp.  
vonguyen67

**cvk58 Đ.Ô. Hoàng minh Thắng:**

**Nhai Dầu Mè (Vừng) Hay Dầu Hoa Hướng Dương (Hoa Mặt Trời).**

1. Một muỗng ăn cơm dầu mè hay dầu hoa hướng dương
  - giữ trong miệng nhai và súc miệng trong vòng 15-20 phút
  - cho tới khi nào dầu trở thành màu trắng vì hoa lan với nước miếng.
2. Sau đó nhổ ra, rồi súc miệng với nước hay nước muối và nạo lưỡi cho sạch.
3. Tắt cả mọi loại vi khuẩn và chất độc trong người theo dầu ra ngoài.
4. Nếu lỡ nuốt cũng không sao vì vi khuẩn sẽ được tiêu theo đường tiêu hóa.
5. Những người hút thuốc sau khi nhai và súc miệng vài ngày sẽ thấy khạc ra các cục màu nâu (chất nicotine quyện trong cổ và trong phổi). Sau đó hết muốn hút thuốc vì không thấy ngon nữa.
6. Nhai dầu mè hay dầu hoa hướng dương có thể chữa được các thứ bệnh sau đây:
  - các thứ bệnh allergie, dị ứng
  - bệnh lạnh phổi và các bệnh của bộ máy hô hấp
  - đau nhức thân mình
  - các bệnh ngoài da, ghẻ, lở, lác,
  - các bệnh của bộ máy tiêu hoá
  - bệnh táo bón,
  - bệnh tiểu đường
  - bệnh đau nhức khớp xương, phong thấp,
  - các bệnh về tim mạch
  - bệnh trĩ

- các bệnh của phụ nữ trong lãnh vực sản khoa
- các bệnh ung thư, ung thư máu, tủy xam và bệnh bại liệt

Đây là kiểu chữa bệnh theo sách thuốc AYURVEDA của Ấn Độ xưa kia.

**VÔ CÙNG CÔNG HIỆU, RẼ TIỀN, NHANH CHÓNG KHÔNG THỂ TƯỢNG TƯỢNG ĐƯỢC. XIN PHỔ BIẾN RỘNG RÃI ĐỂ MỌI NGƯỜI ĐƯỢC NHỜ.**

HMT

### **CHỮA BỆNH BẰNG CÁCH NHAI DẦU**

Bác sĩ y khoa F. Karach đã thuyết trình trước hiệp hội người Ukraina. Buổi hội nghị được các bác sĩ chuyên gia ung thư và nhà vi khuẩn học thuộc viện Hàn Lâm khoa học Xô viết tham dự. Bác sĩ Karach đã giải thích về quá trình chữa bệnh đơn giản nhưng lạ thường bằng cách sử dụng dầu.

Những kết quả từ liệu pháp của ông gây ra sự ngạc nhiên và nghi ngờ về những nội dung trong báo cáo của ông. Tuy nhiên sau khi đã kiểm chứng thêm về những công dụng của liệu pháp nhai dầu, bạn có thể thấy tính hiệu dụng của nó. Những kết quả này thật bất ngờ đạt được chỉ với phương pháp chữa bệnh sinh học hoàn toàn không gây hại. Phương pháp đơn giản có thể được chữa nhiều loại bệnh và trong vài trường hợp có thể giúp bạn tránh sự can thiệp của phẫu thuật hay được phẩm mà có thể có tác dụng phụ.

Yếu tố thú vị nhất của liệu pháp này là tính đơn giản của nó. Nó bao gồm việc súc và nhai dầu trong miệng (dầu hướng dương hay dầu mè), loại tinh chế mà bạn có thể mua ở siêu thị, đều có kết quả với tất cả mọi người. Quá trình chữa bệnh đạt được trên các cơ quan của cơ thể. Bằng cách này việc chữa các tế bào, mô và tất cả các bộ phận đồng thời có thể thực hiện được và cơ thể sẽ loại bỏ được các chất thải độc hại mà không làm xáo trộn thể trạng. Bác sĩ Karach nói rằng con người chỉ sống một phần hai quãng đường của họ. Họ có khả năng sống khoẻ mạnh đến 140 hay 150 tuổi.

### **PHƯƠNG PHÁP.**

Buổi sáng, trước khi ăn sáng để dạ dày trống, bạn hãy cho một muỗng dầu vào trong miệng (không nuốt), nhai từ từ trong miệng như súc miệng bằng dầu, nhai tới nhai lui, súc qua kẽ răng từ 15 đến 20 phút. Trong quá trình này làm cho dầu hoàn toàn hòa lẫn với nước bọt. Việc này làm kích hoạt các Enzyme và các Enzyme này sẽ hút các độc tố ra khỏi máu. Dầu không được nuốt vì lúc này nó trở thành một chất độc. Sau khi nhai và súc miệng, dầu sẽ trở nên loãng và trắng. Nếu dầu vẫn còn vàng, chứng tỏ nó vẫn chưa được nhai đủ. Sau khi nhổ dầu ra khỏi

miệng, các kẽ răng phải được súc lại bằng nước muối, cạo lưỡi hoàn toàn thật kỹ.

Vì dầu nhổ ra có chứa nhiều vi khuẩn độc hại và độc tố của cơ thể, nên bồn rửa (Waschbecken) phải lau chùi thật sạch bằng xà bông và nước khử trùng. Nếu bạn có dịp nhìn một giọt dầu này dưới kính hiển vi phóng đại 600 lần, bạn sẽ thấy các vi khuẩn ở giai đoạn đầu phát triển.

Điều này là quan trọng để hiểu rằng trong lúc nhai dầu, quá trình trao đổi chất của bạn sẽ được tăng cường. Nó sẽ giúp tăng cường sức khỏe. Một trong những kết quả đáng ngạc nhiên nhất của quá trình này là nó làm chặt các răng lung lay của bạn, giảm thiểu nướu bị chảy máu và làm trắng răng.

Nhai Dầu đạt hiệu quả tốt nhất trước buổi ăn sáng. Để quá trình chữa bệnh nhanh chóng, bạn có thể nhai dầu 3 lần 1 ngày, nhưng luôn luôn là trước bữa ăn với dạ dày trống.

### **Những Điều Cần Đề Phòng**

Không được nuốt, dầu nhai phải nhổ ra. Nhưng nếu bạn nuốt phải thì cũng không có gì đáng lo. Nó sẽ đi ra ngoài theo đường đại tiện.

Nếu bạn dị ứng với loại dầu nào, hãy đổi loại dầu đó và ngâm loại dầu khác.

Dầu hướng dương hay dầu mè đều có hiệu quả ngang nhau trong việc chữa bệnh. Các loại dầu khác thì không tốt bằng. Đó đó không thể đổ lỗi cho việc nhai dầu nếu sử dụng các loại dầu khác. Nên sử dụng dầu tinh chế (100%).

### **Nhật Ký Nhai Dầu (do Chị Kim Tuyến)**

Vâng lời anh Trần anh Dũng, hôm nay tôi (Kim Tuyến, 52 tuổi) viết nhật ký nhai dầu với hy vọng có thể hướng dẫn và kể lại kinh nghiệm của mình cho những ai muốn bắt đầu thử nghiệm phương pháp này để phòng cũng như chữa bệnh và nhất là để mình luôn được khoẻ mạnh.

Thứ hai 5.11.2007 tôi bị cảm lạnh, đến 4 giờ sáng hôm sau giật mình thức bởi nuốt nước miếng đau cổ họng quá, 7 giờ sáng thức dậy không nói ra tiếng được, thêm ho và có đờm, ngày làm thứ ba và thứ tư uống tinh dầu hạt bưởi và tyolanol để trị cảm lạnh. Ở nhà có giờ rảnh tôi vào Internet để đọc tài liệu. giống như mẹ tôi, tôi không chịu ở không dù bệnh, luôn tìm việc gì để làm. Một người thân của tôi có mấy răng cửa dưới lung lay, tôi nhớ rằng đã đọc một năm trước về cách chữa đó, nay tìm lại để gửi cho người thân đó chữa. Đó là phương pháp nhai dầu mè mà các bạn đang chú ý tới đây.

Khi đọc lại điều tác động mạnh và làm tôi chú tâm hơn, đó là nhai dầu chữa cả ung thư máu mà cha của một người bạn của bạn tôi ở Việt Nam đang bị nặng và chị dâu của bạn tôi đang bị ung thư phổi thời kỳ cuối. Vì hai người này, tôi muốn dịch ngay để chuyển về Việt Nam, hy vọng giúp gì được cho họ, đồng thời thử nghiệm hiệu quả của phương pháp Nhai Dầu.

Thứ năm 8.11.2007 đi làm lại. Tôi đã hết đau cổ họng nhưng còn ho và chảy nước mũi liên tục, uống thuốc ho không hết mà làm tôi buồn ngủ và bị bần thần. Tôi không uống thuốc ho nữa. Tôi làm trong tiệm Regal Nails ở Super Walmart ( một siêu thị lớn ), tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, cho nên ho và sổ mũi thật không hay tí nào. Ngày mai tôi sẽ thử nhai dầu mè. Vì đi làm nên tôi chỉ Nhai Dầu được ngày một lần vào buổi sáng khi vừa thức dậy thôi.

Thứ sáu 9.11.2007 sau khi đánh răng nạo lưỡi, tôi nhai 1 muỗng canh dầu mè khoảng 20 phút, vừa nhai vừa làm việc vặt. Rồi súc miệng lại bằng nước muối và đánh răng nạo lưỡi đúng như tài liệu hướng dẫn. Tôi ngạc nhiên quá, hôm nay đi làm không hề ho và sổ mũi dù trời lạnh. Có thể nói hiệu quả 90%. Sao có kết quả quá nhanh đến như vậy được nhỉ? Vui làm sao! Phần khởi quá, tôi thức khuya để dịch tài liệu.

Thứ bảy 10.11.2007 tôi nói với Nhật, cậu em tôi cũng đang bị ho, có nhiều đờm, răng nhai dầu đã giúp tôi hết ho để chuẩn bị thuyết phục cậu em nhai dầu. Mấy chị em làm chung một tiệm với nhau. Nhật hút thuốc lá 20 năm rồi, có những ngày ho cả đêm. Cả ngày làm việc cứ ngấm ngấm đến hiệu quả của sự nhai dầu, tôi cười hoài.

Ngày chủ Nhật 11.11.2007 tôi phải đi làm 5 tiếng ( luật của những tiệm Regal Nails ), giờ rảnh có được, tôi cố gắng dịch cho xong bài thực hành nhai dầu.

12.11.2007 sau khi Nhai Dầu xong, được 1 tiếng rảnh trước khi đi làm, tôi muốn tìm hiểu thêm về bác sĩ Karach nên vào Google.com tìm. Ôi thích quá, có một website của bác sĩ Karach ( <http://www.oilpulling.com> ). Thế là tôi in ra 2 bài nữa - hỏi và đáp, kinh nghiệm của những người thực hành Phương pháp nhai dầu - để đi làm có giờ rảnh thì dịch rồi về nhà đánh máy.

13.11.2007 tôi ngủ rất ngon trong 3 đêm qua, khoảng 8 - 9 giờ tối là không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, phải đi ngủ thôi, ngủ một mạch tới sáng. Sáng thức dậy sớm và tỉnh táo ngay. Sau đó trở lại giờ ngủ thường lệ và ngủ ngon giấc trừ khi tôi thao thức và cầu nguyện cho người biết đến phương pháp Nhai Dầu này.

14.11.2007 Ánh em gái tôi 48 tuổi ở Canada, nhai dầu ngày đầu tiên, dùng loại dầu mè đã được rang trước khi ép từ mè sống màu vàng trong khi trao đổi kết quả cho nhau nghe, tôi thấy cả hai loại đều hiệu

nghiệm cả nhưng không biết chắc loại dầu nào tốt hơn.

15.11.2007 nha sĩ Việt Nam có làm cho tôi 4 răng bắt cầu hàm dưới bên trái tháng 8.2006 khi tôi về thăm quê hương mình. Sau đó ở chân răng hàm phía trong cùng này đùn ra một cục thịt đã làm tôi lo suốt không biết sau này có vấn đề gì về lợi răng chẳng. Hôm nay sau một tuần nhai dầu nó đã biến mất rồi, yên tâm về chuyện này quá. Răng cũng đã trắng và bóng ra hơn thật. Lợi răng có màu hồng thật đẹp và bám chặt vào các chân răng. Thảo nào sau này Nhai Dầu tôi không còn bị ê răng khi súc miệng bằng nước lạnh hay khi ăn đồ chua hay ngọt nữa.

Cứ nhai dầu mỗi ngày thế này thì từ nay nha sĩ không còn thấy tôi đến thăm. Đi nha sĩ ở Mỹ tốn tiền lắm các bạn ơi. Có năm tôi đã tốn hết gần 10.000 đô cho răng đó. Nhai Dầu lấy đi hết các chất bám chặt ở chân răng. Tôi có 2 răng phía hàm trên, kể bên răng nanh, đều đã được lấy gần máu, thỉnh thoảng bị viêm ở lợi răng, có lần sưng tấy lên và làm nhức lên cả mắt. Bình thường khi lỡ nhai đồ ăn gì hơi cứng vào răng này thì bị đau thốn lắm. Lấy tay đè mạnh vào má chỗ 2 răng này luôn luôn thấy ê, đau. Như vậy thì phải có vấn đề gì ở xương răng hay lợi răng chỗ này. Nay bám mạnh vào tôi không thấy ê như trước nữa, đã giảm được 80%.

16.11.2007 tôi thấy mình đọc tài liệu đến 12 giờ khuya với đầu óc tỉnh táo, mình hẳn. Trước khi Nhai dầu đọc chừng 5 - 10 phút là nước mắt chảy tràn ra, rồi buồn ngủ, gập sách lại. Có cố gắng đọc thêm thì phải lau nước mắt và ngáp mãi. Tôi nghĩ tôi phải đi thay kính mắt. Bây giờ thì không cần phải thay kính rồi.

Khi đọc phần hỏi và đáp, tôi thấy bác sĩ Karach khuyên không nên làm việc gì khác mà ngồi để nhai dầu và dùng 2 muỗng cà phê dầu mè là đủ, tôi thường dậy sớm hơn 15 phút để làm theo lời khuyên này. Tôi có dùng nước nóng để hâm ấm dầu mè trước khi nhai dầu, phần còn dư lại tôi xoa lên mặt, 2 đầu gối và 2 bàn tay.

Ngoài việc luân chuyển dầu trong miệng bạn cũng cần giữ yên cằm, dùng lưỡi đẩy dầu ra phía môi qua răng rồi rút dầu trở vào trong nhiều lần ( nghe tiếng kêu rút rút ).

17.11.2007 Ánh em tôi gọi vui mừng chia sẻ, sau 4 lần Nhai Dầu thấy miệng hết hôi. Ánh cho rằng miệng hôi xuất từ bảo tử vì Ánh giữ răng kỹ lắm. Da mặt căng hơn, đẹp hơn, răng trắng hơn. Ánh bị huyết trắng có mùi hôi giờ đã sạch và hết mùi. Sao lạ lùng kết quả nhanh đến như vậy sao? Tôi cứ mỉm cười hoài lúc làm việc khi nghĩ đến hiệu quả của Nhai Dầu.

Chà tôi nhận ra rằng gương mặt tôi đã nên nhẹ nhõm hơn, thanh thản hơn. Chà là tôi thường mang khuôn

mặt nghiêm hơi nặng nề không gây thiện cảm ban đầu lắm. Có một bề trên đã nói với tôi rằng người khác phải chơi với tôi 6 tháng mới hiểu và thương tôi.

18.11.2007 trong khi hát cộng đồng, tôi khám phá ra là giọng của mình sao mạnh mẽ và lên cao để quá. Như vậy chứng tỏ việc nhai dầu, sinh lực gia tăng, thanh quản được tẩy sạch. Nhai Dầu làm cho hệ thống miễn nhiễm được tăng cường, giúp cơ thể mình tự chữa lành mà mình không ngờ, không nghĩ ra trước được. Vài năm nay tôi có lòng ước ao và đi tìm qua sách báo, qua Internet một phương cách nào phổ thông, rất rẻ tiền nhưng chữa được nhiều bệnh. Tôi nghĩ đến những người dân nghèo ở Việt Nam không có tiền đi bác sĩ, phải sống hằng ngày trong đau đớn với cơn bệnh của mình, nhất là những người chết khi còn trẻ ở tuổi 40 – 50 để lại con cái bơ vơ.

Tôi bị bệnh cường giáp trạng và bệnh loãng xương. Từ khi nhai dầu tôi đã không uống thuốc gì cả, đợi sau một tháng sẽ đi khám nghiệm máu xem tuyến giáp trạng của tôi đã hoạt động tốt tự nó chẳng, sau hai tháng sẽ đi rọi ( scan ) xương xem đã lành mạnh hẳn chưa. Nếu được như vậy sẽ chứng tỏ qua nhai dầu lần lượt các cơ quan trong cơ thể dần dần được phục hồi, được kiện toàn như thời khoẻ mạnh nhất.

19.11.2007 Nhật, em trai tôi nhai dầu lần đầu sau khi được chị Ánh ở Canada thuyết phục. Bụt nhà không thiêng các bạn ạ. Tôi ở kế bên nói Nhật đâu chịu nghe ngay, dù tận mắt thấy kết quả tôi được. Ngay sau khi nhai dầu , Nhật làm cả ngày mà không còn ho nữa. Công hiệu thật. Tôi lại tiếp tục mỉm cười hoài. Tôi gọi về cho Sương em dâu tôi ở Việt Nam, tôi chú trọng đến sức khỏe của các em tôi vì làm việc nhiều lắm, nhưng để thuyết phục tôi phải điếm vào huyết chính của Sương đó là cách làm đẹp. Sương thực hành ngày , còn mua dầu và in tài liệu ra cho các công nhân cùng làm, rồi Hậu, chồng của Sương sau đó cũng làm theo. Hậu uống rượu và hút thuốc nhiều, nay nếu trung thành nhai dầu thì tôi yên tâm cho sức khoẻ các em rồi.

20.11.2007 Nhật nói rằng dường như nhai dầu làm cho khát nước quá. Tôi nói chắc đó máu sủi dạo này chạy nhiều làm khô cổ, tôi cũng thấy mình uống nhiều nước hơn. Nhưng sau đó tôi để ý thấy quả có hai ngày và một đêm tôi khát nước lắm, uống nước liên tục và uống nhiều. Rất có thể đang cần nước để hoàn tất việc thanh lọc chất độc, chất cặn bã ra ngoài trong tiến trình chữa bệnh.

21.11.2007 hôm nay Nhật thấy hơi sốt nên không nhai dầu, Nhật không biết đó là đó hiệu ứng chữa lành ( healing process ). Thực ra lúc này càng nên nhai dầu tiếp. Tuy vậy đến 12 giờ trưa Nhật khạc ra một cục dẹt màu nâu to bằng hạt đậu phộng và kính ngạc cho tôi xem. Nó giống như màu của chất cặn bám vào tở thuốc lào vậy. Nhật hút thuốc đã 20 năm,

hay ho khan có khi cả đêm mất ngủ làm mẹ tôi xót ruột lắm.

Chà, sao mình chỉ nhai dầu ở miệng mà nó lại lấy ra được cục đó khói thuốc bám chặt vào thanh quản hay cuống phổi vậy nhỉ? Hèn chi mà người hút thuốc cứ ho, ho mà không khạc ra được nên cứ ho hoài. Tôi nhớ ông nội tôi khi còn sống rất thích hút thuốc lào, cứ sau mỗi lần rít một hơi ho sặc sụa, mình thương ông mà không làm được gì.

Tôi có một khách hàng Mỹ đã 4 năm, bà Anita gần 60 tuổi. Bà bị bệnh Lupus, một loại ung thư máu chưa có thuốc chữa, bà cũng bị suyễn vì hút thuốc từ 16 tuổi, mỗi ngày phải dùng bình thở oxy 4 lần. Tay và Chân đau nhức và rất khó ngủ, mệt mỗi thường xuyên nên dễ bực tức lắm, bà cũng ho nhiều, ho trước mặt tôi nữa vì không cầm được. Bà nói bà đã bị bệnh và chịu đau đớn gần hết cuộc đời bà. Tôi thương bà lắm.

Tôi in sẵn tài liệu và có dầu mè chuẩn bị cho bà, tôi đã nói với bà từ hai tuần trước nhưng bà không tìm được chỗ mua dầu mè cũng như không có Computer để đọc tài liệu được. Bà nói bà sẽ về thực hành ngay, ngày 3 lần và sẽ gọi báo cho tôi khi có kết quả. Chúng tôi nhìn nơi bà như nhân chứng rõ ràng nhất cho hiệu quả chữa lành bệnh qua việc nhai dầu. Để xem sao!

22.11.2007 Nhật nhai dầu lại và khạc ra thêm 2 cục màu nâu to hơn hôm qua. Mọi người trong nhà vừa ngạc nhiên vừa mừng nữa. Nhật sốt hơn hôm qua tưởng bị cúm, nhưng lại nói sao không thấy ho gì cả. Tôi thì, giờ biết chắc nó do hiệu ứng chữa lành rồi. Nếu Nhật chịu được thì không cần phải uống thuốc, mai sẽ tự khỏi. Hôm sau khỏe và đi làm như thường nhật.

Hôm nay thứ năm tôi về nhà ba mẹ tôi chung với gia đình. Tôi lại thêm một ngạc nhiên nữa về mình, đó là tôi rất tỉnh táo không hề buồn ngủ khi lái xe mặc dù 3 hôm liền tôi thức đến 12 giờ khuya để đọc sách. Nhưng lần lái xe trước, lâu giờ, còn buồn ngủ hay kéo đến làm tôi phải tìm nhiều cách để chống trả.

23.1.2007 tối qua ngủ không được vì lạ chỗ, 3 giờ sáng cầm tài liệu đọc để dỗ giấc ngủ, 15 phút sau tôi đi vào giấc ngủ ngon. Sáng 6 giờ 30 dậy để chuẩn bị lái xe đi làm việc. Hai tiếng lái xe lại vẫn không buồn ngủ, tuyệt.

Chưa có lối chữa bệnh nào lại đầy thú vị và làm cho người ta mỉm cười lẫn ngạc nhiên như lối chữa bệnh này. Đúng là từng người sẽ khám phá ra việc chữa lành riêng cho chính mình. Và tôi cảm được tại sao bác sĩ Karach trước hội nghị khoa học đã tự tin thách đố các bác sĩ, các khoa học gia tin hay không tin hãy thử nghiệm trên chính mình, để biết hiệu quả của việc nhai dầu rồi hãy phê phán.

24.11.2007 bà Anita gọi lại cho tôi báo tin vui. Bà nói bệnh suyễn và viêm cuống phổi của bà đã hết chỉ trong hai ngày. Bà khạc ra nhiều cục to bằng đốt ngón tay cái. Bà không phải dùng bình thở oxy nữa....

Tôi đã ngủ được và ngủ ngon. Ngày bà nhai dầu 3 lần. Lần nhai đầu tiên bà nói dầu đổi thành bọt trắng, bà nói chắc hẳn bà có nhiều vi trùng lắm, nên xúc miệng bằng nước muối 5 phút để khạc hết những chất mà dầu kéo ra. Tôi đã cho bà chai dầu mè hiệu Hain 100% Expeller Pressed Sesame Oil ( Vitamin E Aded to Enhance Freshness. All Natural ). Như vậy là chắc chắn loại dầu này tốt rồi.

Bà cảm ơn tôi nhiều lắm, 11 ngày nữa bà sẽ trở lại làm móng tay, tôi trông mau đến ngày đó để xem bà được thêm những gì.

Tôi và hai em làm chung kinh ngạc quá chừng. Trong khi bà còn mang trong người căn bệnh chính yếu ung thư máu không thuốc chữa, mà các cơ quan trong con người bà còn hoạt động mạnh được. Để trừ tuyệt căn bệnh suyễn đã mấy chục năm của bà mà chỉ trong vòng hai ngày, trong khi tây y vẫn chưa có thuốc chữa.

Cơ thể con người có sức mạnh kỳ diệu quá, nó âm thầm làm việc mình không thể hiểu được, khoa học chưa khám phá ra hết được. Cơ thể con người đúng là có khả năng chữa bệnh cho chính mình. Việc tự chữa lành của bà đã làm cho tôi tin hoàn toàn vào những gì bác sĩ Karach nói, cũng như trân trọng những chia sẻ kinh nghiệm chữa lành mà các bạn đã đọc trong tài liệu của bác sĩ Karach.

Tôi miên man suy nghĩ lại ước vọng thêm. Nếu người Việt Nam mình ai cũng nhai dầu để kiện toàn sức khoẻ thì mọi người sẽ khoẻ mạnh, trong người dễ chịu, khoan hòa hơn, bác ái hơn, mình hẳn hơn, xã hội bớt đi nhiều tội phạm, con người sẽ chú ý đến vấn đề tâm linh, đạo đức hơn, sinh con ra sẽ là thể hệ tuyệt vời. Nếu Việt Nam mình chú ý phát triển hai mặt đồng bộ : Tâm linh và vật chất thì dần dần sẽ trở nên trung tâm cho các nước khác đến học hỏi chẳng? ( như tôi đã đọc được một lần trong nhà sách vào năm 2000, một tác giả hay một thiền gia đã có cái nhìn tiên tri này về Việt Nam trước thêm niên kỷ thứ ba ).

Một ước nguyện quá cao cần từng người hợp tác. Mà nếu mọi người hợp tác trong ơn bề trên thì đâu có gì là khó thành đâu!

Một ước nguyện khác : vì nhai dầu có thể chữa bệnh bằng ảnh hưởng của nó trên hệ thống thần kinh tuyến nội tiết và hệ thống miễn nhiễm hướng về tình trạng cân bằng ( thì khoẻ mạnh ) từ tình trạng mất cân bằng ( thì bệnh hoạn ), mong rằng phương pháp này sớm được chú ý để giúp cho những người bị bệnh

Aids hay bệnh cùi, bệnh tê bại.. v...v...sớm được bình phục.

25.11.2007 tôi gửi tài liệu cho chú Lai năm nay 65 tuổi, chú bị nhiều thứ bệnh: Cao máu, tiểu đường, sạn mật, mở trong máu, nghẹt mạch máu, nhức nửa đầu, đau thấp khớp, và viêm gân cánh tay trái. Mỗi tháng phải tốn 1000 đô là tiền thuốc tây, may nhờ có bảo hiểm nên chỉ trả 300 đô mỗi tháng, cũng quá nhiều.

26.11.2007 Nhật cho biết rằng đã cai thuốc lá rồi, sau khi khạc ra mấy cục màu nâu, Nhật hút thuốc lại không thấy ngon nữa, như có gì cản cản trong cuống phổi khi hút. Có lẽ bởi vì cuống phổi đã được lọc sạch rồi chẳng? Nhật nói cũng không nên hút thuốc nữa, và lại mới có con 2 tháng nên sẵn đây vì con bỏ thuốc lá luôn. Chà nhai dầu tuyệt cho những ai muốn cai thuốc lá rất nhanh không thể ngờ, chỉ tốn chút tiền mua dầu mè và tốn chút thời gian nhai dầu mà thôi, vừa lọc phổi vừa khỏi lo sau này bị ung thư phổi.

27.11.2007 bà Anita tới gặp tôi lấy thêm chai dầu mè, vì số dầu tôi đưa lần trước chỉ được nửa xị dầu ( 4oz ), bà cho biết đã hết đau nhức tay chân rồi và sức khỏe ngày càng tăng. Bà đã ôm tôi thật chặt.

28.11.2007 Ánh là thợ cắt tóc đã 14 năm. Bàn tay phải cầm kéo một năm, sau này gân đã bị cứng, giảm độ đàn hồi, về nhà không có vào được, phải xoa bóp mỗi ngày, hôm nay nói bàn tay co vào duỗi ra đã khá lắm rồi. Khi đến tiệm ai cũng hỏi làm cách nào để bụng thon thả nhỏ lại hơn, được như Ánh vậy. Ánh nói nhai dầu mè. Ánh cũng mới đi thử máu 2 tuần nhai dầu, bác sĩ cho biết máu tốt lắm ( perfect ) không bị thyroid ( Ánh bị cường tuyến giáp năm 20 tuổi và đã mổ bướu cổ).

29.11.2007 lưỡi tôi đã bớt trắng. Lưỡi trắng biểu hiện tiêu hóa kém. Tôi nghĩ nhai dầu đến khi nào lưỡi có màu hồng toàn bộ thì tôi đã được kiện toàn sức khỏe rồi.

03.12.2007 hôm nay tôi cảm thấy những khớp xương đã khá hơn nhiều.

05.12.2007 bà Anita trở làm móng tay. Hôm nay đúng hai tuần thực hành nhai dầu. Vừa gặp tôi bà nói ngay là bà tin rằng đã khỏi ung thư máu ( lupus ) vì bà không còn thấy mệt mỏi, đau đốn gì nữa cả. Bà làm việc nhà, đứng lên ngồi xuống nhiều vẫn rất khỏe. Bà nói bà đã thay đổi tính tình nữa, trầm tĩnh hơn, dễ chịu hơn, thấy mình thành một người mới. Vì thấy khỏe nên 2 hôm nay bà nhai dầu ngày 2 lần và sắp tới ngày 1 lần thôi. Bà sẽ đi bác sĩ khám lại và thử máu trong tháng 1.08 theo lịch đi bác sĩ thường lệ của bà. Tôi cũng trông đến ngày đó xem kết quả của bà ra sao. Với tôi bà Anita là nhân chứng tuyệt vời chứng tỏ phương pháp nhai dầu mè rất hữu hiệu

trong việc chữa nhiều bệnh cùng một lúc, kể cả bệnh kinh niên, bệnh mà bên tây y đã chưa tìm ra thuốc chữa trị, lại trong thời gian ngắn không thể chờ được. Cũng nhờ bà đặt hết lòng tin và hy vọng vào phương pháp nhai dầu mè chẳng?

06.12.2007 hôm nay tôi buồn ngủ lắm, cố chống lại để làm việc thì sanh ra nhức đầu. Đến 4 giờ chiều tôi phải về nhà ngủ vì không chịu nổi, 9 giờ thức dậy vì bụng đói quá, nhưng ăn không được vì thấy ngán ngẩm như người bệnh chán ăn. Tôi ráng uống chút nước soup. Lại thấy khát nước kinh khủng, phải uống ly to mới đã khát, rồi đi ngủ tiếp. Lúc nằm lại trên giường tôi nghĩ đây đúng là hiệu ứng chữa lành. Cơ thể tôi đến lúc này cần sửa chữa, hoàn chỉnh một cơ quan nào đó mà tôi không biết, nên cần tôi nghỉ ngơi cho nó làm việc, do đó bắt tôi phải ngủ, không ngủ thì cho nhức đầu để tôi thi hành đúng luật tự nhiên và nó lại cần tôi ăn chay hoặc nhịn đói, trong khi thực hành phương pháp trị bệnh này.

Quả đúng như tôi nghĩ, sáng mai thức dậy tôi rất khỏe, ăn uống ngon lành ngay. Tôi rút ra một bài học: vì mỗi người mỗi khác, khi thực hành phương pháp nhai dầu mè hãy lắng nghe tiếng nói của cơ thể chính mình và vâng lời nó, bạn sẽ khỏi bệnh và kiện toàn sức khỏe một cách nhanh nhất không thể ngờ.

08.12.2007 hôm nay tôi gọi chú lại hỏi thăm. Chú nhai dầu được 12 ngày, mỗi ngày từ 2 đến 3 lần. Chú nói bây giờ chú thấy khỏe như hồi 45 tuổi ( như trẻ lại 20 tuổi ) chú cho biết đã hết nhức nửa bên đầu, chỉ thỉnh thoảng còn hơi bị căng cứng một chút, cánh tay bên trái đã hết đau. Chú đang nói đến đây bất ngờ la lên vui mừng " ơ chú xoay tay được rồi này, tay chú xoay được rồi, hay quá, thím mày thì biết đã lâu rồi chú đầu có gờ tay lên được qua vài đầu, tay chú yếu lắm, đâu có nhắc gì lên được ". A ha, thế là nhai dầu chữa được viêm cứng gân và khớp xương của chú, trả về cho chú cánh tay khỏe như xưa...

### **NHẬT KÝ NHAİ DẦU MÈ (cvk64 Vũ Văn Quý)**

Tôi, Vũ Văn Quý sanh năm 1951, là một bệnh nhân trường kỳ kháng chiến từ năm 1970 với đi chứng khó lường của bệnh liệt tủy sống. Càng về già, đi chứng của căn bệnh liệt 2 chân càng diễn biến phức tạp. Năm 2000, đôi chân suy yếu thêm, rồi chẳng chịu bước đi. Nó đòi đi xe lăn hơn là lê lết, bởi vì 2 bàn chân của nó biến chứng sang phù do bệnh viêm cầu thận, vì bản thân bệnh nhân nghèo túng nên bệnh nào rồi cũng xếp gọn, để mặc qua một bên. Cứ thế, chịu đựng quen nên cũng chẳng mấy bận tâm. Cứ để mặc bệnh nuôi bệnh. Và chẳng báo lâu sau, tim của người bệnh cũng suy luôn theo. Quả là may mắn, tôi gặp được một vị bác sĩ hảo tâm đến nhà chữa trị với căn bệnh "suy tim". Cứ mỗi lần dùng thuốc đặc trị suy tim, 2 bàn chân cũng nhẹ được phần nào. Nhưng một khi thuốc hết áp phê cũng là lúc 2 chân lại thập thò sưng phù trở lại. Chưa hết, cơ thể đã yếu lại càng

sinh ra thêm nhiều chứng khó lường khác nữa, như yếu phổi, như táo bón kinh niên, như không kiểm soát được hệ thống bài tiết giống hệt như chú bé dầm dãi còn bồng ẵm, v.v...

Cách nay không lâu, khi đang chờ đợi vị bác sĩ nhân ái đến thăm để trị chứng suy tim, hầu nhờ thuốc giúp giải quyết 2 chân sưng phù trở lại, đồng thời vào mừng 7 Tết, tôi bị viêm phổi sau chuyến đi tắm biển tại Long Hải, tôi nhận được một phương thức chữa bệnh bằng cách nhai dầu mè trên diễn đàn LLCVK thân yêu. Thế nhưng, với tâm lý của một con bệnh kinh niên cũng như trầm kha thì niềm tin vu vơ vào một cách đơn sơ thì nào còn chút gì để nhớ để thương. Ho, sổ mũi, sốt về chiều, nhức bả vai, khó thở... tất tất phải có trụ sinh để giải tỏa... Ngoài những chứng suy thận, suy tim, yếu phổi, tôi thường còn bị cơn nhức răng hoành hành. Ấu cũng phải, vì tôi nào có khác chi cái máy nhà khói! Do đó, tôi chẳng mấy quan tâm cho lắm, vì đây không phải là lần đầu tôi nhận được những bài thuốc chữa bệnh. Đủ kiểu và đủ cách đã qua. Từ cầu kỳ đến đơn giản. Nào thuốc bắc thuốc nam. Tây Đông y phối hợp đa dạng. Thế nhưng, sau vài lần nghe Đức Ông Hoàng Minh Thăng kiên trì giải thích cho vài bệnh nhân đã từng tốn biết bao nhiêu Mỹ Kim mà nào có khảm khảm gì. Chính cái "tâm" của một lương y vừa dùng thuốc tiên, vừa dùng thuốc thiêng cư ngụ tại Rôma đã làm tôi dẫn đo suy nghĩ. Để rồi, nhờ cái chịu thương chịu khó của vị "lương y như từ mẫu" này mà tôi bắt đầu lưu tâm để ý tới.

Chiều ngày 21.02.2009, sau khi đọc kỹ lại tài liệu nhai dầu mè chữa bệnh, tôi liền nài nỉ nhờ "bà nhà tôi" ra tiệm tạp hóa mua giùm một chai dầu mè dùng để trộn "sà lát" hay "càng cua" mà khi còn mài ghế nhà chung "CVK", tôi vẫn thường được chiêu đãi với món rau trộn dầu rất khoái khẩu, bởi vị chua chua ngọt ngọt của nó. Tôi còn nhấn mạnh rằng, nên mua loại chai một "xị" thôi, vì chưa biết nó có tác dụng gì không mà mua cho lắm vào!?! Thế đấy, cái sự dè chừng, cái nỗi nghi ngờ chẳng ai mà không trải qua, một khi đã xít xoát gần 40 năm miệt mài với bệnh tật... Chiều hôm đó, tôi bắt đầu hành trình miệng bụm dầu, răng nhai lép nhép với sự cấm khẩu mà chẳng ai ép buộc tôi cả. Với tính khí an phận của một người luôn phải ngồi một chỗ, tôi cũng có chút sáng tạo so với tài liệu hướng dẫn. Tôi lường 2 nắp chai dầu loại một "xị" để để cầm, nhả nha bỏ vào miệng, bụm miệng lại rồi tưởng tượng đang nhai gạo lứt muối mè vậy. Thật rẻ mặt và giản đơn, vì nếu có phải nhai hết chỗ dầu này mới chỉ tốn có 18.000VND và cũng vì vì chẳng phải ghi nhớ gì, chẳng phải chuẩn bị điều gì ngoài nhìn đồng hồ tính đếm thời gian trôi qua. Thoạt đầu cũng có chút ngầy ngậy do chất nhờn của dầu tinh chế. Nhưng sau độ 5 phút, chất nhờn cũng tan đi để lại cảm giác xúc miệng bằng một chất loãng khác, trơn tru và dễ chịu hơn. Thoảng một cái, thời gian 15 phút cũng qua đi, tôi cảm nhận được mùi vị khó chịu và sau đó là lần mò tìm đến bồn rửa để

nhả ra. Lúc này, dầu đã không còn màu vàng nhạt như nguyên thủy của nó nữa, mà đã chuyển sang màu bột trắng. Tôi xúc miệng bằng nước muối và nạo lưỡi. Thật hết sức đơn giản và cũng hết sức nhẹ nhõm thanh thản.

Tối 21.02.2009, trước khi lên giường tôi cố gắng nhai thêm một lần nữa. Lần này, cảm giác có vẻ thanh thoát, dễ chịu hơn. Mùi dầu cũng không tạo cho tôi khó chịu nữa.

Ngày 22.02.2009, trước khi ăn sáng, tôi tiếp tục áp dụng phương thức này với sự tinh tế và cảm nhận được phần nào tính chất xúc tác của nó hơn chiều hôm trước. Buổi trưa, cũng trước khi ăn, tôi chiêu một ngụm và mong muốn được nằm nghỉ đôi chút. 3 giờ chiều hôm đó, khi thời gian 2 bàn chân giờ chững mập căng ra bất đắc dĩ đến, thì cũng chính là lúc vợ tôi nhận ra thời khắc 2 bàn chân thân quen ấy đã không còn phù sừng cứng lên nữa. Dầu bề ngoài thì cũng bớt giảm được 60%, nhưng tận bên trong 2 bàn chân, tôi vẫn còn nhức buốt thấu xương. Tuy nhiên, tôi rất mừng và rất đổi ngạc nhiên, rồi tự hỏi: chắc mèo mù vớ cá rán hay chó ngáp phải ruồi chứ nếu đây là thần dược thì chắc mấy ông bác sĩ tây y sẽ thất nghiệp và rồi lại tổ tụng ì xèo mất! Số là thầy Henri Fleutôt của tôi cũng chỉ vì chữa bệnh cho nhiều người mang mầm bệnh Polio từ thuở sơ sinh bằng 2 bàn tay thần kỳ của một thầy dạy thể dục và rồi cuối cùng cũng bị đem ra tòa xử để sau đó phải trở về quê hương đất Pháp của mình vào năm 1973.

Với niềm vui vì nghèo mà vợ được của bỏ, tôi cảm thấy thăng hoa phần chấn đến nỗi tôi mau mắn nhờ một người bạn in giùm tài liệu chữa bệnh bằng nhai dầu mè ra để phổ biến đến với người thân quen của mình. Người sốt sắng hơn cả chính là "bà nhà tôi". Người đã chứng kiến sự kỳ diệu của một phương pháp chẳng giống ai nhưng chẳng phương thức nào bằng được nó. "Bà nhà tôi" cũng bắt đầu măm mề đến chai dầu mè hiệu Tường An nhỏ xíu nhưng dễ thương đáo để!

Sáng ngày thứ hai 23.02.2009, tôi đã giới thiệu đến vài người bạn ở Mỹ về phương pháp rẻ tiền này qua email. Vài người cũng đã áp dụng nhưng chưa nhận được tín hiệu vui nào. Còn tôi, họ cũng hết. Số mũi cũng chẳng còn sứt sùi. Bà vài còn uể oải đôi chút.

Sáng ngày thứ tư 24.02.2009, sau giờ kính sáng kính nhớ linh hồn người cha kính yêu Paul Léon Seitz và sau cử sáng nhai dầu, tôi khạc ra được những cục đờm khá lớn và đậm màu. Từ đó tôi thở thông thoáng hơn. Chưa hết, chứng táo bón kinh niên bắt đầu tạo cho tôi dễ chịu hơn khi phân lỏng và thoát ra nhanh hơn biết chừng nào thay vì phải ngồi ít nhất 15 phút mới... Lúc này tôi mạnh dạn chuyển bài thuốc nhai dầu đến với nhóm chia sẻ Lời Chúa của tôi, với hy vọng có ai đó mang bệnh tật nghèo khó như tôi sẽ áp dụng.

Cho đến hôm nay chiều thứ 7 ngày 28.02.2009, đúng một tuần súc và nhai dầu mè, ngoài 2 chân đã giảm sưng được 80%, chứng bệnh phổi đã hết, chứng táo bón khốn khổ đã có phần trơn tru và chiếc răng lung lay nhức buốt đã giảm, tôi còn thoát được cảnh màn chiếu ướt át của bé thơ, nghĩa là nôm na mà nói tôi đã không còn đái dầm nữa. Tôi tinh táo để thức dậy trong đêm ít ra cũng 4 lần.

Còn niềm vui nào cho bằng khi cũng vào chiều thứ bảy này, tôi lại được một nhóm nhỏ bên giáo xứ Bạch Đằng mời đến với nhóm để cùng cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa và cùng nhau chia sẻ Lời Chúa mà từ lâu lắm rồi tôi đã không đến được với anh chị em vì bệnh tật triền miên. Và tôi đã vui mừng ra đi trong hân hoan khắp khởi mừng.

Tạ ơn Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương! Xin cảm ơn Đức Ông Giuse Hoàng Minh Thăng, người đã giới thiệu cho tôi bài thuốc nhai dầu mè! Xin tạ ơn Đức cố GM Paul Léon Seitz Kim, nhân ngày giỗ 25 năm của Ngài. Người đã ôm tôi trong đôi tay yêu thương của Ngài năm từ năm 1970 và Người vẫn mãi còn ôm tôi khi cuộc đời tôi còn dang dở để cảm nhận được mình chỉ là TRO BỤI SẼ TRỞ VỀ BỤI TRO.

Sàigòn, 28.02.2009  
Phêrô Vũ Văn Quý CVK64  
Email: [peterquivu@gmail.com](mailto:peterquivu@gmail.com)



*Bệnh nhân Phêrô Vũ Văn Quý cvk64, tại Tiểu Chủng Viện Kontum. Nhai dầu mè - phương pháp chữa bệnh và kiện toàn sức khỏe kỳ diệu.*

### **Báo Tin Cho Anh Em Ở Sài Gòn (cvk62 Nguyễn Thế Bài)**

Đức Phước quý mến, Công việc anh em làm rất tốt!

Theo như Anh-Võ thông-báo, ngày lễ giỗ đức cố GM Kim, hy vọng anh em CVK-SG sẽ còn đem đến lắm



thứ nữa. Nhưng có một điều vô cùng quan trọng mà nếu không giữ đúng, thì sẽ không có lần sau nữa! Ấy là phải nói rõ giao cho ai, ai nhận phân phối. Nếu không rõ ràng, mà chuyển lên chất thêm việc cho Cha Quản Lý, thì buộc Ngài phải nghỉ chơi đấy! Mong bạn và anh em để ý giùm. Đa tạ.

Quý mến. Bài

Ps:

1. Xe 5 tấn chở được nhiều lắm
2. Nếu không có người hộ tống, thì phải viết giấy kèm theo cho biết khoản thanh toán
3. Anh Nguyễn Văn Nho, 75 Trần-Hưng-Đạo. Kontum (cũng là đường TGM & TCV). Nhà thuốc Vinh Sơn. ĐT.060.3862725

### **Cvk66 Nguyễn Đức Phước:**

Kính thưa cha quản lý Toà Giám Mục  
Kính thưa anh Bài,

Trước đây em hay quyên gom quần áo cũ và gửi cho Cha Đông, mỗi năm vài lần, Mùa Chay và Mùa Vọng, mỗi lần cũng được quảng trên ba trăm bao. Bây giờ tập trung ở Toà Giám Mục để có điều kiện phân phối được rộng rãi hơn, cho những vùng xa phía bắc như Dakto, Tân Cảnh, thật là quý. Nhưng có điều là trước đây em chở ra chỗ anh Kiêm, em thấy chỗ anh không đủ chỗ để cất giữ. Chừng năm bày chục bao là đã đầy hết rồi. Cuối cùng Cha Đông đã chỉ cho em chỗ ra Naza mới đủ chỗ.

Mùa Vọng vừa rồi em chở ra Naza là 3 xe 1,5T. Vậy bây giờ em có thể tập kết ở đâu để có thể chở một lần số lượng như vậy không. Thứ hai, là xe chuyên chở, nếu ở trên đó liên hệ xe lâu dài thì có thể sẽ được giá rẻ hơn và tiện hơn chẳng, Cha Đông hay liên hệ xe nào đó, vừa rồi Ngài có chở cho Đức Cha Lộc cùng hai trăm bao lớn với giá 3,300,000 đồng. Mùa chay này em cũng sẽ tiến hành quyên góp, em hỏi trước cha Truyền và anh Bài xem như thế nào để chuẩn bị cho kỳ quyên góp tới.

Chúc cha và anh Bài được dồi dàoƠn Chúa  
Em Đức Phước

### **cvk62 Nguyễn Thế Bài:**

Bạn Phước quý mến,

1. Cám ơn Bạn đã cho biết chi tiết công-việc tông-đồ Bác-ái RẤT HIỆU QUẢ mà Bạn đã và đang làm. Đúng như lời Bạn nói: QUYÊN GOM đã vất-và, NHỮNG KHO KHĂN LỚN NHẤT vẫn là NƠI "TẬP KẾT". Bạn tìm ra được một chỗ như thế, mình phải cho ĐIỂM 10, vì quả là TRÊN CA TUYỆT-VỜI (chính địa-điểm tập-trung này làm nản lòng

những anh em chúng ta).[ AC Kiêm Thanh Đa luôn đi đầu và có công lớn trong việc này]

2. Việc chuyển về ở đâu không thành vấn đề lắm: Cha Đông, hay TGM hoặc phân-phối nhiều nơi (cho nhẹ bớt việc của TGM): Tout chemin mène à Rome! Nhưng cảm thông cho Cha Quản Lý Truyền: Ngài bơi (swim) giữa bọn bẻ công việc, không thể còn kham nổi việc phan phát hay phan phối đâu! anh em CVK-KT để làm gì chứ? (nhất là nhiệm-kỳ này niên trưởng Nho đã nhận đứng ra sáng đáng).
3. theo "kinh nghiệm" của mình, cước phí là khá đáng ngại. Mình cũng đã vài lần kết và đều chạy đến cây nhờ cha quản lý. Ngài rất sẵn sàng mở hầu bao chi trả khi xe chuyên chở tới TGM (với điều kiện báo tin và cho biết các chi tiết cần thiết để Ngài có thể có mặt lúc tiếp nhận và biết đồ đạc 'đi đâu về đâu"! (TGM có vẻ mệnh mông là vậy, nhưng tìm một chỗ để cất giữ lâu dài, không dễ dàng gì, vì một số lượng lớn, công kênh, lại phải coi sóc, ...)

Tóm lại, những chi tiết bạn Phước đưa ra là quá thuận lợi rồi. Tạ ơn Chúa. Mùa chay này, bạn Phước (và xin bạn kêu gọi anh em CVK-SG ở địa bàn nào để dâng công việc quyên góp nhất) hãy quyên tới đ. Ngoài quần áo, thứ gì cũng lấy. Nói như Cha Đông: Người này không mặc, đã có người khác; thứ nào nơi đây không cần, chưa cần, thì nơi khác đang rất cần. Gạo, cá khô, mắm muối, mì gói, etc... đều đáng quý.

Mỗi lần chuyên chở, phải làm sao xấp xỉ 5 tấn (thuê xe 5 tấn, giá chi cao hơn xe 1,5 tấn một ít, mà chở được gấp mấy lần. 'BỒ Công Trang Điểm Má Hồng Răng Đen'!

Cám ơn bạn. Mình nghĩ cha quản lý cũng sẽ nhất trí giúp đỡ (dù sao chúng ta cùng tìm thêm "nguồn" tài chính. 5 - 7 triệu cước phí không đến nỗi quá khó đâu!

Chúc bạn sức khoẻ - an bình - thành công trong năm mới 2009 (ca dương lẫn âm). Luôn giữ nhiệt tâm tòng đồ và tình thương đối với người nghèo, nhất là anh em dân tộc.

Cho mình và ba xã gửi lời thăm thím và toàn gia. Trong Chúa Kitô và để sáng Danh Thiên Chúa.

Bài

### **Báo Tin Cho Anh Em ở Sài Gòn (cvk67 Nguyễn Anh Võ)**

Kính thưa các Huynh Trưởng

Hôm Chúa Nhật vừa rồi, em sang Thanh Đa bàn với Anh Thi chuyện Lễ giỗ ĐC Seitz, và hỏi Anh Thi quần

áo cũ nên tập trung ở đầu. Anh Thi báo là cứ đưa vào chỗ Anh Kiên. Chỗ để thì "vô tư", trong hội trường thiếu gì chỗ. Hồi đó em cứ nghĩ là khoảng vài chục bao là cùng. Bây giờ mà Anh Phước chở sang 1,5 tấn, rồi Cháu Vong (cháu RP Địch) chở sang một xe nữa, thì không biết Hội Trường Thanh Đa có đủ chỗ chứa hay không. Xin Anh Thi và Anh Kiên lên tiếng. Cũng xin cảm ơn Anh Bài đã nhắc nhở.

Em Võ

### **Buổi Thánh Nhạc "Dấu Ấn Tình Yêu " Của Linh mục Ân Đức (cvk60 Nguyễn Văn thái)**

Thân gửi các bạn CVK khắp nơi hình ảnh buổi Thánh ca " Dấu Ấn Tình yêu " của Linh mục Nhạc sĩ Ân Đức, đã được tổ chức vào ngày 08.02.2009 tại giáo xứ Paris .

Ân Đức cùng từ lò CVK mà ra, vào năm 1966, rời năm 1973.

Thân mến

cvk60 Nguyễn Văn Thái

<http://picasaweb.google.fr/lh/sreDIR?uname=nvthaihuong&target=ALBUM&i...>

Họp mặt CVKParis tại nhà Hân Ngọc trước ngày Ân Đức trở về VN sau gần hai năm ở Pháp để học hỏi thêm về thể nhạc bình ca.



### **Con Xin Trở Về (cvk68 Nguyễn Đình Sơn)**

Chúa Nhật 2 Mùa Chay 2009.

Xin gửi một chút tâm tình chia sẻ khi suy ngẫm bài Tin Mừng CN 2 MC

*Ôm chân Ngài, con van xin tha thứ  
Chúa đang tay ôm trọn khối tình con  
Chúa đang tay, chờ đợi đến mỗi mơn  
Hôm nay trở về con đây nín áo,  
Dấu cuộc đời con còn nhiều đông bão  
Có Chúa bên con, con sợ chi đâu.*

*Dấu đời còn cho con những thương đau,  
Con sẽ vẫn cười như hoa trong nắng,  
Con vẫn cứ xanh như bóng tùng im lặng,  
Con vẫn cứ tươi như lá nắng vàng mơ.  
Hướng về trời màu xanh đơn sơ  
Con biết Chúa cho con nguồn hạnh phúc...  
...Và giờ đây, xin thương ban cho con lòng nhẫn nhục  
Biết khiêm nhu và thống hối ăn năn...*

cvk68 Nguyễn Đình sơn

### **cvk56 Nguyễn Xuân Thái:**

CVK hải ngoại có được tham dự không anh Võ, anh Võ có biết Thái, con chiến không được ngoan đạo của cha Minh, cha xứ Vinh Hương. Anh Đình Bạt Kiên thì chắc còn nhớ và hình như anh Kiên là ông trùm của nhà thờ Thanh Đa, còn nghe nhiều cựu cvk đại gia ở Sài Gòn, nếu có điều kiện mình sẽ tới tìm lại những khuôn mặt thân quen

Thái.

### **cvk67 Nguyễn Anh Võ:**

Trước hết là xin cảm ơn Anh Hai Roma đã chúc Mừng cho ngày Họp mặt uống Nước Nhớ Nguồn 2009.

Chi Thảo Thị Nguyễn ơi,

Không phải là CVK Sài Gòn họp mặt hàng tháng, mà lâu lâu mới họp mặt một lần (bình thường mỗi năm 2 lần, một lần trước Giáng Sinh, một lần trong Mùa Chay). Năm kia thì họp mặt ở Nhà thờ Đức Bà, nhưng năm nay họp mặt ở Nhà thờ Thanh Đa. Hồi đó ở Nhà thờ Đức Bà, còn có Anh Pinocchio Trần Ngọc Bích CVK65 làm việc, nên có thể mượn cái Hội Trường ở đó dâng Thánh lễ, và sau đó ra Nhà hàng ăn buffet. bây giờ thì Anh Bích nghỉ làm ở đó rồi (Anh bị té cầu thang gãy chân, không biết nay đã bình phục hoàn toàn chưa, mà lâu nay Anh Bích cũng không lên tiếng, nên chẳng biết phải liên lạc với Anh làm sao) Còn Nhà hàng ăn buffet thì cũng "đẹp tiệm" mất rồi. Hy vọng sẽ có ngày đón chị Thảo Nguyễn họp mặt với CVK Sài Gòn.

### **Anh Thái ơi,**

Em thì chưa được hân hạnh gặp Anh. Chỉ nghe Dr John Pham nói sơ qua, trong lần Anh góp giúp cho Ba Xã của Khoa Kontum vừa rồi.

Anh hỏi em: CVK hải ngoại có được tham dự không? Trong Thư Mời em gửi tuần trước, mục "Thành phần tham dự", em có ghi "các thành viên CVK đang có mặt tại Sài Gòn". Tại em đâu có phân biệt Sài Gòn với các nơi, hay nội địa với hải ngoại gì đâu. Đến càng đông càng vui và càng thêm đậm đà tình nghĩa CVK-KMF.

Không biết hiện giờ Anh đang ở đâu, nhưng nếu như Anh đang ở Sài Gòn, hay Vinh Hương Dakmil, thì CVK Sài Gòn rất vui Mừng được đón tiếp Anh (và chị nữa). It ra thì Anh không phải là "người khách" duy nhất, vì sẽ có cả "Anh Nguyễn Văn Tổ cvk60, trước ở Bác Ái, Dakmil", tới tham dự nữa (Anh Tổ về thăm chị Khoa đang điều trị ở Bv Ung Bướu). Như vậy thì tối thiểu cũng có 5 "Dakmil choa": Anh Kiên, Anh Tổ, chị Tuyết (Ba Xã Anh Thi), Anh Sỹ CVK64 và Anh nữa. Anh đâu có lẻ loi một mình!

Cũng xin đính chính chút xíu : em là Võ, không phải là Vọng (Cô Vọng là cháu của RP Đích cvk65). Anh cứ gọi em là em thôi, chỗ thân mật, vì em sau Anh nhiều lớp mà. Mong gặp Anh chị ngày Chúa Nhật 15.3 này. Và nghe Anh chị kể chuyện buồn vui.

Mà không biết Anh có phải là Giuse không, để ta Mừng luôn.

Kính,  
vonguyen67

### **Mừng Kính Thánh Cả Giuse (do cvk62 Nguyễn Thế Bài)**

MỪNG KÍNH THÁNH CẢ GIUSE 19.03.2009



Bốn mạng Đức Ông Giuse Hoàng Minh Thắng, chủ tịch CVK-KMF.

Thay mặt con cháu CVK-Nhatrang gia đình & cá nhân kính chúc Đức Ông ngày lễ thật vui tươi, hoan hỉ, bình an, được muôn ơn lành xác hồn Chúa ban nhờ lời cầu thay nguyện giúp của Thánh cả Giuse



19.03.2009

LỄ KÍNH THÁNH CẢ GIUSE, Thánh Quan Thầy

01. Cha Giáo Tuệ
02. Phạm Bá-Việt
03. RP Bùi Đức Vượng
04. RP Trần Sơn Nam

05. RP Phạm Minh Công
06. RP Trần Sĩ Tín CssR
07. RP Nguyễn Thanh Liên
08. Nguyễn Văn Chính
09. Hồ Tiên Đức (Bổn)
10. RP Đỗ Hiệu
11. RP Đỗ Viết Đại
12. RP Hoàng Minh Thắng
13. Anh Nguyễn Văn Lý
14. Anh Trần Thạch Hùng
15. RP Nguyễn Viết Huy
16. Anh Đinh Bạt Kiên
17. RP Trần Văn Bày
18. RP Trần Ngọc Tín
19. Anh Phạm Đức Sử
20. Anh Lê Ngọc Anh
21. Anh Trần Anh Dũng
22. Anh Nguyễn Văn Hoan
23. Anh Nguyễn Đức Phước
24. Anh Phan Trọng Mỹ
25. Nguyễn Văn Tổ
26. Anh Trần Văn Hiền
27. Anh Phạm Quang Phương
28. Anh Vũ Kim Trọng
29. Phan-Lương
30. Anh Nguyễn Nam
31. Anh Nguyễn Văn Thiên
32. Anh Vũ Quốc Thông

&  
Quý Cha, Quý Tu Sĩ, Quý Ông Quý Anh và các Cháu do lỗi thiếu sót của chúng tôi mà chưa có tên trong danh sách mừng bốn mạng này.

Gia Đình CVK-Nhatrang

Kính chúc: An bình – Hạnh phúc - Tràn đầy thánh Đức và được nhiều ơn phúc lành Chúa ban nhờ lời bầu cử của Thánh cả Giuse.

### **cvk55 Lê Tấn Viễn:**

Anh Bài thân,

Nhân ngày LỄ BỐN MẠNG của anh, xin chúc anh qua sự cầu bầu của Thánh Cả Giuse được nhiều ơn lành, sức khỏe và nhất là những đóng góp của anh qua các bài viết trong BTGH.

Viễn và gia đình.

### **Mừng Lễ Thánh Giuse ( cvk67 Nguyễn Anh Võ)**

Kính thưa Đại gia đình CVKKMF,

Anh Em CVKSài Gòn xin chúc mừng Bốn Mạng

Quý Cha,  
Quý Anh Em & Con Cháu mang Thánh hiệu Giuse.

1. Cha Già Trần Trí Tuệ, Cha giáo CVK, hiện đang nghỉ hưu tại nhà cháu là Anh Chị Nguyễn Văn Lý cvk58.
  2. Cha Bề Trên Bùi Đức Vương : Cha vừa Chủ sự dâng Thánh Lễ với CVK- Sài Gòn hôm Chúa Nhật 15.03 tại Thanh Đa, sau đó đi Kontum & Pleiku để thăm các công đoàn Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể mà Cha đang linh hướng.
  3. Cha Tổng Đại Diện Nguyễn Thanh Liên. Hiện ở Tòa Giám Mục Kontum, nhưng vẫn thường xuyên chạy ngược chạy xuôi vùng Dakto, Dakglei gần Ngã Ba Biên giới để lo lắng cho các Anh Em Bahnar, Rongao, Sedang . . ở đó. Được biết sau các đợt hỏa trị và xạ trị mấy năm qua, hiện nay bệnh tình của Cha đang ổn định. Nguyễn xin Thánh Cả Giuse cầu bầu cho Cha được khỏe mạnh dẻo dai cả hồn lẫn xác để chu toàn sứ mệnh nặng nề Cha đang gánh vác.
  4. Cha Trần Sơn Nam, tức dịch giả Lưu Tấn (Như thấy Đấng vô hình, Thiên Chúa mà tôi không tin, Đức Kitô luôn mới lạ, Đỉnh trời yêu thương, Mối tình từ muôn thuở), cựu giáo sư CVK, hiện là Cha Sở Hoa Lư, Pleiku.
  5. Cha Phạm Minh Công, nhạc sĩ, cựu giáo sư CVK, vừa rời giáo xứ Phú Thọ để về coi sóc An Khê.
  6. Cha Trần Sĩ Tín, Dòng Chúa Cứu Thế (nhóm Pleikly ngày trước), đặc trách Anh Em Jarai, hiện là Cha sở Plei Chuet.
  7. Cha Nguyễn Văn Đắc, cựu giáo sư CVK, trước đây là Cha Sở Phương Nghĩa, Phú Bổn, nay đang dưỡng bệnh tại Tòa Giám Mục và lo cho các Anh Em dân tộc.
  8. Cha Đỗ Hiệu, cựu giáo sư CVK, hiện là Cha Sở Phương Hòa
  9. Cha Đỗ Viết Đại, cvk58, cựu giáo sư CVK, hiện là giáo sư ở ĐCV Xuân Lộc
  10. Đức Ông Hoàng Minh Thắng, cvk58, mà Võ không cần giới thiệu và xin mạn phép gọi là Anh Hai Rôma cho thân mật (vì trong gia đình với nhau mà cứ một thưa Đức Ông, hai thưa Đức Ông thì nghe khách sáo quá, và chắc là Đức Ông cũng chẳng muồn).
  11. Cha Nguyễn Việt Huy, cvk62, hiện ở giáo phận Phan Thiết
  12. Cha Trần Văn Bày, cvk63, mà Võ và một số Anh Em Sài Gòn gọi thân mật là Bồ Bày, vừa rời giáo xứ Đức An để về quản xứ Phú Thọ (thay Cha Phạm Minh Công).
  13. Cha Trần Ngọc Tín, cvk64, mà Anh Em cùng lớp ngày xưa hay chọc là Tín Gái, Tiến sĩ Giáo luật, Censor Delegatus của Giáo phận Kontum, hiện là Cha Sở Plei Jodrap và vùng phụ cận (censor delegatus là chức vị gì thì xin Anh Em hỏi tiến sĩ giáo luật).
  14. Anh Trần Hữu Thanh CVK55, hiện ở Quận 4, Sài Gòn.
  15. Anh Nguyễn Văn Lý cvk58, cháu Cha Già Tuệ, chủ doanh nghiệp Báo Bì Tân Thành Công (Long Thành) hiện ở Gò Vấp, Sài Gòn. Chúc Anh tiếp tục "Ăn to nói lớn", và đánh đàn cho CVK.
  16. Anh Trần Tấn Thạch Hùng, cvk61, hiện ở Hòa Lan (Hollande, Netherlands). Hai năm qua gia đình Anh chịu hai cái tang lớn : thân mẫu (Cụ Maria Lê Thị Chiêu) mất ở Cam Ranh (24.11.2007), và nhạc phụ (Cụ Phêrô Phạm Viết Cư) mất ở Quận Tân Bình, Sài Gòn (05.12.2008).
  17. Anh Nguyễn Thế Bài, cvk62, đại diện CVKNha Trang. Đã có lần, Anh Bài "bật mí" cho Võ biết là những năm sau này Anh chẳng báo giờ mừng bốn mạng Giuse cả, vì ngày 19.03 cũng là ngày thân mẫu của Anh được Chúa gọi về tại giáo xứ Hài Lan, BMT. Xin được hiệp thông với gia đình Anh Chị Bài Hà trong mọi nỗ lực của Anh khi đương đầu với bệnh tật và bảo vệ chân lý qua những bài viết đầy tâm huyết.
  18. Anh Đinh Bạt Kiêm, cvk62, hiện là Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ Thanh Đa, Sài Gòn
  19. Anh Trịnh Quang Minh, cvk64, hiện ở Gò Vấp, Sài Gòn
  20. Anh Lê Ngọc Anh, cvk65. Từ ngày Anh đi Úc, đến giờ vắng tin Anh.
  21. Anh Trần Ngọc Bích, cvk65. Từ ngày Anh bị tai nạn, và về Cát Lái, CVKSài Gòn vắng tin Anh.
  22. Anh Trần Anh Dũng. cvk65. Mấy năm nay rồi, không thấy Anh tới sinh hoạt.
  23. Anh Nguyễn Văn Hoan, cvk65 (bào đệ Anh Nguyễn Văn Lý cvk58). Chúa đã gọi Anh về năm 2004, nhưng CVKSài Gòn vẫn nhớ nụ cười của Anh.
  24. Anh Phan Trọng Mỹ, cvk65-66, hiện ở Quận 4, Sài Gòn
  25. Anh Nguyễn Đức Phước, cvk66, Hội đồng Mục vụ giáo xứ Mông Triệu, Bình Thạnh.
  26. Anh Trần Văn Hiền, đại diện lớp cvk67, giám đốc Cty Openasia, trước ở Châu Sơn BMT, hiện ở Thanh Đa, Sài Gòn
  27. Anh Phạm Quang Phương cvk67, trong lớp vẫn gọi là Phương Mỹ Lai (thân phụ của Phương là chủ tiệm chụp hình Mỹ Lai, Kontum), chủ doanh nghiệp báo bì, hiện ở giáo xứ Ba Chuông, Sài Gòn.
  28. Anh Ali Khin, cvk69, trước ở Plei Jodrap, nay là hướng dẫn viên du lịch tại Sài Gòn.
  29. Anh Nguyễn Nam, cvk70, trước ở Hà Lan, BMT, nay là giáo viên ngoại ngữ tại Sài Gòn.
  30. Anh Nguyễn Văn Thiên, cvk70, giáo viên tại Gò Vấp, Sài Gòn.
  31. Anh Vũ Quốc Thông, cvk70, phó chủ tịch hội độc thân CVKSài Gòn
- Các Anh Em khác . . .
- Thay cho lời chúc mừng,  
Xin được cùng nhau hát lại bài hát ngày xưa trong  
Chủng viện,  
mỗi dịp Tháng Ba về :  
*Nguyễn xin Thánh Cả Giuse quyền cao sang,  
Rày đang no đầy ân phúc trên Thiên Đàng,  
Cứu giúp chúng con thể trần lấm than,  
Ngày đêm mong về nơi yên vui phúc nhàn*  
.....

Sàigòn 18.03.2009,  
Kính,  
Thay mặt Ban Đại diện CVKSàigòn,  
VoNguyễn67

### **Thăm Các Soeur Nữ Ty Thánh Thể (do cvk73 Đình Minh Quang)**

Anh em CVK thân mến!

Hôm nay anh em CVK-Gia Lai chúng tôi đi tản mạn đến thăm các Dì ở Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể ở làng Ngol, Pleiku. Như mọi khi, chúng mang theo 1 tạ gạo và một thùng sữa (sữa đặc có đường) để góp phần trong mùa chay với các Dì chăm lo cho các em khuyết tật. Đa số các em ở đây khuyết tật rất nặng, thậm chí có thể gọi là tàn tật mới đúng.

Chúng tôi đến lúc các Dì lo cho các em ăn cơm. Thật là một gánh nặng mà sức người chúng ta không thể kham được, thế mà các Dì đã làm được đấy. Một lúc sau, chúng tôi cũng rất may gặp được Cha Giuse Vương. Ngài từ Kontum trở về. Ngài trò chuyện với chúng tôi rồi dẫn chúng tôi tham quan cơ ngơi nơi các Dì đang trông nom các trẻ. Đầu tiên Ngài dẫn chúng tôi đến Nhà Nguyện. Tại nhà nguyện này, Ngài xin chúng tôi hát một bài hát về Thánh Thể Chúa để tạ ơn và cầu nguyện cho các Dì. Xin Chúa ban cho các Dì thêm sức mạnh để lo cho các em. Ngài cho biết thêm rằng Ngài đã mời rất nhiều người đến cộng tác với các Dì để lo cho các em, thậm chí mức lương còn cao hơn ở ngoài, thế mà không một ai nhận lời làm việc, chỉ bởi vì các em khuyết tật quá nặng. Nghe giọng nói thật xót xa của ngài phát ra, chúng tôi cũng cảm thấy lòng mình có chút gì đó ray rứt. Chúng tôi hát bài đầu tiên là bài "Thờ Lạy Chúa". Chúng tôi cũng không quên hát bài "Xin Vâng" để cầu xin và phó thác vào Đức Mẹ. Sau hết, chúng tôi hát một bài về Thánh Giuse để mừng bốn mạng cho cha Giuse.

*Bé Meo ăn cơm*



Bước ra nhà nguyện, chúng tôi cảm thấy buồn ngủ và nhớ lại những ngày xa xưa còn ở chủng viện. Nhớ những giọng hát trầm vàng lên thật âm cúng. Chúng tôi hy vọng và tin tưởng Thiên Chúa sẽ nhận lời chúng tôi. Xin anh em CVK khắp nơi hãy thêm lời cầu nguyện trong mỗi giờ kinh gia đình cầu cho các Dì. Mong sao một ngày nào gần đây sẽ có thêm người cùng các Dì để phục vụ cho các em khuyết tật trong Giáo phận Kontum nói riêng và trên thế giới nói chung.



Xin Thiên Chúa hãy ban thêm sức mạnh cho các Dì. Xin mọi tấm lòng thiện tâm hãy góp lời cầu nguyện cũng như vật chất để nâng đỡ các Dì.

*Rev Vương và anh em*



*Rev Vương và anh em*

Quang cvk73

## Trung Quốc (do cvk68 Phúc Jean)

PHS kiểm duyệt giùm nội dung thư này rồi forward cho ai "không nổi giận" khi đọc thư này. Thanks

Kính thưa các bạn CVK.

Phúc Jean đang ở Quảng Châu nên rất tiếc không đến họp mặt CVK được. Phúc Jean đang chờ mọi người gửi hình buổi lễ và họp mặt cho đỡ nhớ mà chẳng thấy ai gửi hết, buồn quá.

Sau 2 tháng lặn lội nơi xứ Cầu Choang, Phúc Jean đã bổ nhiệm được Trung Quốc Tổng Đại Lý cho công ty Kềm Nghĩa. PJ xin gửi hình lễ trao giấy chứng nhận Trung Quốc Tổng Đại Lý tại gian hàng Kềm Nghĩa ở Hội Chợ Mỹ Phẩm Quảng Châu. Sau nhiều nỗ lực thuyết pháp, biểu diễn của PJ, dân Trung Quốc bây giờ say mê hàng Made In Vietnam lắm.

Mấy công ty Mỹ, Pháp, Boeing, Airbus, TGV, Lockheed Martin, NASA mà bổ nhiệm PJ làm International Sales Director là doanh số sẽ tăng vùn vụt, khủng hoảng kinh tế thế giới sẽ chấm dứt, nhà nhà sẽ no ấm, thế gian an bình thịnh vượng.

Ở hội chợ này còn có mấy màn demo người đẹp bikini của mấy công ty Pháp, PJ chụp với một tấm. Ai không thích xem thì xóa giùm nhé. Đến đoạn người đẹp bỏ hết ra thì PJ không dám chụp, sợ có tội.

Thân ái.  
Phúc Jean



## cvk62 Nguyễn Quang Trung:

PJ mến,

Anh Trung cvk62 đây. Em khỏe không? Còn ở TQ hay đã về lại VN rồi? Công việc làm ăn vẫn tốt đẹp chứ? Cậu gửi

cho mình mà lại như cũng muốn thăm hỏi chị Thoại. Hay là quên địa chỉ email của chị Thoại chăng? Chúc PJ luôn an vui.

Anh Trung 62.

## cvk68 Phúc Jean:

PHS mà đem treo cái hình này ở khu Phúc Lộc Thọ thì có ngày PJ sang Mỹ là bị chém thiệt đó. Hết cỡ đồ sao vàng rồi lại đến cờ Trung Cộng nữa ! Sợ bị chém tới 2 lần chứ không giỡn chơi đâu !

## cvk67 Phạm Hùng Sơn:

Cám ơn PJ chuyển tin tức và hình đến với mọi người. Chúc luôn khỏe mạnh trên đất khách, quê người.

PHS

## cvk68 Phúc Jean:

Chào anh Trung,

Em nhận được thư rồi cú bấm Reply, không ngờ lại rơi vào địa chỉ anh Trung. Em muốn hỏi thăm chị Hai Thoại, nhưng không biết địa chỉ Email của chị. Và lại, chị Hai cũng đâu biết em là ai. LLCVK là chỗ để anh em CVK mình thổ lộ tâm tình với nhau, giúp nhau được cái gì thì giúp, và cầu nguyện cho nhau. Em vừa về VN. Tuần tới em lại đi hội chợ Bologna ở Ý. Không biết CVK có ai ở gần Bologna không? Cách đây 10 năm, em đã đi Roma và được Đức Ông Hoàng Minh Thăng dắt đi xem đền thánh Phê Rô rồi. Sau hội chợ thì em sẽ ở Pháp (Nogent) 2 ngày. Các cha giáo của mình ra đi hết rồi, chẳng còn ai để thăm. Buồn quá. Anh Trung cùng lớp với anh Bài phải không? anh Trung Vội là lớp nào nhi? 66 phải không? Lớp 67 cũng có Trần Quang Trung. Lớp 68 cũng có Vũ Quang Trung. Cầu cho nhau nhé.

Phúc Jean 68

## cvk67 Nguyễn Anh Võ:

Kính thưa Bà con,  
Dear Phúc Jean,

Phúc Jean đi làm Marketing cho thiên hạ, "ăn tục nói phét" quen mồm, nay lại ăn nói "tàm pety tàm pety" nữa rồi. Các Cha giáo nhà mình ngày xưa ở Kontum và Đà Lạt đã đi hết đâu, mà Phúc Jean "trù ẹo" sớm thế. Còn Cha Lange (dạy Histoire & Geo), Cha Larroque (dạy Maths), Cha Mais (dạy Philo), Cha Radelet (dạy Francais) . . Cha Benoit (dạy gì thì Võ không biết, vì Ngài dạy lớp Phúc Jean chứ đâu có dạy lớp Võ).

Theo Võ biết thì Cha Lange và Cha Mais đang ở 128 Rue du Bac, Paris. Cha Larroque đã về Vietnam một

lần cách đây khoảng 5,6 năm. Bây giờ ở đâu? Còn Cha Benoit (hồi năm 1971 giữa CVK với Thầy Emile còn là Thầy, chuyện môn ăn chuối mà lột hết cả vỏ), bây giờ đang coi một giáo xứ nào bên Tây (Võ không biết nhưng có lẽ RP Trần Văn Bảy biết). Nghe nói hồi đó Thầy Benoit bắt Phúc Jean "consigne" mấy lần, vì cái tội phát biểu "linh tinh".

Ngoài ra còn các Thầy nữa chứ: Thầy Lương, Thầy Hải Vân, Thầy Thái (dạy CVK niên khoá 1969 - 1970, lớp với Đức Ông) còn sống sờ sờ ở Paris. Hồi đó Võ lớp sixième, còn Phúc Jean lớp septième A. Đứng không. Thầy Hải Vân thì mới về VN hôm tết Kỳ Sửu vừa rồi, và hy vọng còn đủ sức để mà về nhiều lần nữa. Thầy Lương thì về cách đây khoảng 3 năm. Lần đó Thầy Lương về với cả gia đình, có gặp tất cả CVK-Sài Gòn và mời ăn buffet một bữa ở nhà hàng Hao Bang. Bữa ấy Phúc Jean đi đầu nhí. Chưa biết bao giờ Thầy Lương về nữa. Thầy Lương với Võ là dân Châu Sơn choa mà.

Thầy Thái tuy là dân Hà Lan choa, nhưng Võ mới Thấy trên hình, hôm họp mặt với RP Ân Đức Trần Ngọc Hoan, hôm ấy có cả Thầy Lương, Anh Hân . . . Phúc Jean nếu mà có thời giờ và có "money" thì đi thăm một vòng thử coi, xem Các Cha và CácThầy còn mạnh khoẻ không, dám lại còn sống dài hơn cả tấm thân còm cõi của Phúc Jean ấy chứ. Phúc Jean có "bonne mémoire". Xin chú thích giùm hai cái hình này. Nếu Võ nhớ không lầm thì được chụp ở trong hai cái "Chateaux au bord de La Loire".

Kính chúc một ngày an vui.  
Mừng Lễ Truyền Tin.

Tưởng nhớ Anh Hai Thoại, ĐC Paul Seitz và Cha giáo Jean Faugère.

Kính,  
vonguyen67



#### **cvk68 Phúc Jean:**

Nhìn tấm hình anh Hai Thoại thăm viếng và ủy lạo cha Faugere, có ai ngờ rằng Chúa lại gọi Anh Hai ra đi trước cha Faugère. Suy nghĩ của con người làm sao sánh được với ý định của Thiên Chúa ?

Xin Chúa cho chị Hai luôn mạnh khỏe, bình an và luôn theo thánh ý Chúa.

#### **cvk62 Nguyễn Quang Trung:**

Xin hiệp thông tưởng nhớ đến Anh Hai nhân ngày giỗ 4 năm Anh về với Chúa, dọn đường, chào đón Cha Faugère yêu quý. Không quên thăm hỏi và cầu nguyện cho chị Hai luôn bình an và mãi mãi can trường những tháng ngày vắng Anh. Xin gửi lại chị Hai và quý vị hình ảnh lúc Trung và Anh chị Thoại đến thăm Cha Faugère trong Bệnh Viện ở Toulouse, tháng 8 năm 2004. Nhớ thật nhớ!



In Xto,  
Trung Nguyen

#### **KMF Ngọc Ảnh:**

Trọng kính Đức ông La mã, Quý Cha và Quý anh chị em,

Hôm nay kỷ niệm ngày "Anh Cả" Giuse Nguyễn Thoai (Toulouse) ra đi về Nhà Cha. Thời gian tựa như bóng câu qua cửa sổ. Con vừa dự Thánh Lễ và cầu nguyện cùng với "ông anh già" với tâm tình quí mến, thương yêu và gần gũi dù chưa bao giờ gặp anh. Chắc chắn rồi chúng ta cũng sẽ gặp nhau trong nhà của Cha chúng ta vậy. Con đưa tin, kính xin Đức ông và Quý Cha cùng tất cả anh chị em tưởng nhớ đến ông Anh Già đang chờ cờ tướng với Đức Thánh GM Phaolo Kim, với Cha giáo Jean Faugère và Các Thánh Nam Nữ trên trời. Happy 4th Anniversary, anh cả Giuse Thoai.

So long,  
Con Agnes Ngọc Ảnh Boston

**cvk67 Trần Văn Hiền:**

PJ ơi,

Chỉ xin được trả lời PJ về 2 câu hỏi:

1. Địa chỉ email chị Hai Thoai ở Toulouse, cách Paris khoảng 1 giờ bay: nguyenthair...@gmail.com. Mình khá thân với chị Hai và thỉnh thoảng vẫn có công việc qua lại.
2. Tây du: PJ làm việc ở Nogent, nhưng thế nào cũng về Paris trước khi bay về lại VN, theo mình thì nên ghé 128 Rue du Bac (xem Plan Metro Paris, xác định điểm đến Rue Du Bac, rồi đi lấy Metro đi là dễ dàng nhất) thăm 2 Cha Lange và Cha Mais, vì các Ngài yếu lắm rồi.

Cách đây khoảng 4 hoặc 5 năm, mình có ghé và chỉ gặp được cha Lange mà thôi, Ngài rất vui khi anh em ghé thăm, chỉ có điều là Ngài chỉ lắc đầu (secouer la tête) vì "la vie est absurde", cứ mạnh dạn hỏi thăm Ngài thì Ngài sẽ giải thích cho biết tại sao "la vie est absurde". Còn Cha Mais thì nghe nói là Ngài yếu lắm rồi, lại không nhớ gì nữa. Cứ đến thử coi. Còn nhớ lần mình đi Toulouse thăm Cha Faugère (lần đầu kể từ ngày Ngài rời VN, và cũng là lần cuối gặp Ngài. Sau khi mình bay từ Paris xuống Montbétou thăm Ngài, thì 11 ngày sau Ngài được Chúa gọi về. Năm đó bà xã mình cũng đi Pháp và có ghé thăm 1 người Pháp quen, và cũng sau khi ghé thăm người này, thì 12 ngày sau, ông này cũng được Chúa gọi về), nên mấy đứa bạn bên đó nó vẫn chọc thủng Hiền đi thăm ai thì coi chừng !?).

Nhớ để ý coi chừng mấy ngày sau khi PJ thăm các Ngài xem các Ngài có mệnh hệ gì không nha? Phàng Cha Lange vẫn còn nhiều kỷ vật từ Việt Nam. Ngài vẫn còn cái 'mùi' đặc trưng (specific smell) như thời ở VN. ở Bologna nghe nói có một món rất ngon và nổi tiếng, đó là Spaghetti Bologna, rán thường thức đi nha, vì ở VN cũng có cái món này, nhưng đã được 'vietnamisé' rồi. Mình

thì chưa đến Bologna bao giờ cả. Khách hàng của Công ty tui mình (CIC Bank) đang mua hàng của Nghĩa Nippers. Có cần mình giới thiệu cho PJ gặp khách hàng của tui mình ở Pháp đang mua hàng của Nghĩa Nippers không hay là để hôm nào khách hàng này qua VN rồi gặp luôn.

Mình sẽ qua Pháp ngày 29 tháng tư, và sẽ làm một vòng từ bắc chí nam trong 3 tuần, sẽ tham gia vào 1 evenement Kontum ở Val Thorens (và sẽ 'faire du ski' vài ba ngày), sau đó đi hop rất nhiều chỗ, nếu PJ còn ở Pháp trong thời gian này thì 'shout' cho mình biết. Mỗi năm đi Tây ít nhất 1 lần, và mỗi lần không dưới 3 tuần, nhưng chưa lần nào ghé thăm các Thầy cũ như Thầy Lương, Thầy Thái, Thầy Hải Vân cả, mặc dầu các Thầy đều ở Paris. Rất có thể lần này ghé thăm Thầy Lương, Thầy Hải Vân một chút, nếu các Thầy rảnh (Thầy Thái có thể không biết mình hoặc không nhớ mình nữa). Bọn học trò của Thầy Hải Vân (ở Pháp, hồi xưa trong nhóm ca đoàn Đặc Lộ) bây giờ đã là TGD của Groupama Vietnam rồi đó. Mình sẽ về lại Paris khoảng ngày 17 hoặc 18 tháng năm trước khi về lại VN. Mình không có số phone của các Thầy. Sẽ liên hệ với Võ xem Võ có hay không.

Chúc PJ bon voyage.

Thân ái,  
Trần Hiền

**cvk68 Phúc Jean:**

Chào Hiền,

Hiền giới thiệu KH mua Nghĩa nippers giùm đi, PJ sẽ đi thăm tại Pháp. Sales thì luôn luôn đối khát khách hàng. Chuyển đi TQ thành công mỹ mãn: gặp được nhà phân phối mạnh về tài chính và mạng lưới phân phối nên ký luôn được hợp đồng 100000 USD. Hội chợ chưa xong thì đã bán hết hàng và họ renew order thêm 100000 USD nữa. Ông bà chủ hãng lên tinh thần và tin tưởng lắm. Họ hối thúc PJ đi khắp nơi trên thế gian để bán hàng. Coi vậy chứ mà đi vài chuyến mà không bán được hàng là họ sẽ ca 'cải lương', tiếc xót vé tàu bay tàu bò bỏ ra vô ích và PJ sẽ lại phải 'lên đường. La vie est absolument absurde! ( Jean Paul Phuc le foulosope ).

Hiền hoặc khách hàng có thể tham khảo thêm tại : [http://www.nghia.vn.tintuc\\_chitiet.php?newsid=40&grpid=1](http://www.nghia.vn.tintuc_chitiet.php?newsid=40&grpid=1) tiếng Anh và tiếng Việt.

PJ sẽ tranh thủ thời gian đi Paris thăm cha Lange và cha Mais. Trong giờ Géographie của cha Lange, PJ cũng hay phát biểu linh tinh lắm, nên mới phải chuyển sang hội Bonaventura. Mấy cái hình Võ đưa lên, PJ chỉ nhận ra cha Tâm Oklahoma, cha Hồng,