



### **Chúc Mừng 45 Năm Thành Hôn (do cvk68 Nguyễn Đình Nhạc)**

Kính thăm anh chị Viễn & Trí,

Ngày 09.11.2009 là ngày kỷ niệm 45 năm Thành hôn của anh chị (09.11.1964-2009), gia đình em xin có lời chúc mừng anh chị. Ghi nhớ ngày anh chị ký kết bản án chung thân.

Kính chúc anh chị mãi mãi đầu bạc rung long. Hạnh phúc tràn trề ... Nguyễn xin Thiên Chúa chúc cho Tình Yêu của anh chị mãi mãi.

Gởi đến anh chị bó hoa tươi từ Việt Nam. Permettez-moi d'arrêter ici. Je voudrais vous souhaiter: Bonne santé, Bone chance, et meilleurs voeux, ainsi que votre famille. Que Dieu vous bénisse toujours et vous comble ses grâces.

En union de prières. Je vous embrasse bien fort et j'attends votre réponse.

Sincèrement Vôtre.  
Votre frère.  
MUSICA68

### **Thuyên Chuyển Các Cha Trong Giáo Phận (do cvk68 Nguyễn Đình Nhạc)**

Kính gia đình CVK,

Theo văn thư chính thức của TGM Kontum, Đức Cha Micae Hoàng đức Oanh đã ký quyết định chuyển các cha ngày 28.10.2009, như sau :

1. Cha Dom. Trương bảo Tâm, nguyên chính xứ Phương Nghĩa, làm Chánh xứ Thánh Tâm/Pleiku.
2. Cha Louis Gonz. Nguyễn hùng Vị cvk63, làm Chánh xứ Phương Nghĩa Kontum.
3. Cha Phaolô Nguyễn văn Oanh cvk58, phụ tá Kon Du, Kontum.
4. Cha Tadeô Nguyễn ái Quốc cvk94, nguyên phó xứ Bon Am Djơng (Phú Bồn), làm phó xứ Mang La, Kontum.
5. Cha Phêrô Nguyễn văn Hiến cvk93, về TGM làm thủ tục đi du học.
6. Cha Giuse Nguyễn duy Tài, phó xứ Đức An, Pleiku, làm Chánh xứ Đồng Sơn, huyện An Khê, Pleiku.

Kính chúc Các Cha hăng say trong nhiệm vụ mới để phục vụ Nước Chúa cách đặc lực, đặc biệt các Cha CVK làm tân chánh, phó xứ.

Ad multos annos.  
MUSICA68

#### **cvk47 Nguyễn Văn Nho:**

##### **Thiệp Hồng**

Ông Bà Phaolô Nguyễn văn Nho, Margarita Đỗ thị Nhơn  
75 Trần Hưng Đạo  
Phường Quyết Thắng – TP Kontum

Ông Bà Phaolô Hà Thạnh, Maria Nguyễn thị Tuyết Lan  
24, Bạch Đằng  
P. Quyết Thắng - TP Kontum

Trân trọng báo tin lễ Thành hôn của con chúng tôi :

Martinô Nguyễn Hoàng Nhã, Út Nam và Maria Hà Quỳnh My, Út Nữ

Hôn lễ được cử hành tại Thánh đường GX Tân Hương - TP Kontum  
Lúc 5g00 ngày 21 tháng 11 năm 2009  
(Nhằm ngày 5 tháng 10 năm Kỷ Sửu)

##### **Thiệp Mời**

Trân trọng kính mời : Cô Chú CVK,  
vui lòng đến dự buổi tiệc rượu chung vui cùng gia đình chúng tôi tại Khách sạn Đệ Nhất, Nhà hàng Hoa sứ I (Lầu), 18 Hoàng Việt . P. 4, Q. Tân Bình – TP Hồ chí Minh  
Vào lúc 18g00 ngày 29 tháng 11 năm 2009 (Nhằm ngày 13 tháng 10 năm Kỷ Sửu)

Sự hiện diện của Cô Chú là niềm vinh hạnh cho gia đình chúng tôi.

Tiếp đón khách 18 giờ  
Khai tiệc : 19g.  
Kính mời(Xin vui lòng hồi âm)

#### **cvk57 Trần Kim Thông:**

Được hồng thiếp của anh chị Nho, niên trưởng CVK Kontum, em xin chúc mừng anh chị và nguyện chúc cho hai cháu Martino Nguyễn Hoàng Nhã và Maria Hà Huỳnh My, hôn lễ sẽ được cử hành tại nhà thờ GX Tân Hương-GP. Kontum vào lúc 5 giờ sáng ngày 21 . 11. 2009. Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều hồng phúc trên gia đình mới này.

Kim Thông cvk57

#### **Mừng Thánh Tổ Phụ Kuenot Thê (cvk57 Trần Kim Thông)**

##### **CÁC CHÚ YÁO PHU VÀ PHỤNG VỤ LỜI CHÚA**

“Từ nơi Cha dâng ban sự sống. Nguồn nước trong rửa cho sạch lòng”  
( Trích bài: Nước, Lửa, Gió )

Khi nói về phụng vụ Lời Chúa, tôi liên tưởng ngay đến các Giáo Lý Viên người dân tộc thiểu số mà ở đây người ta vẫn gọi là “ Các Chú Yao Phu”. Cuộc đời của các chú Yao Phu là cuộc đời phục vụ không ngừng nghỉ; và đã có người khen tặng: “đời của các chú là đời Phụng vụ Lời Chúa”. Lời khen đó không có gì là quá và tôi chỉ mơ ước cuộc đời Giáo lý viên của tôi và của tất cả các bạn tôi trở thành những Yao – Phu nhiệt thành trong Giáo hội.

Với một Giáo phận miền núi như Giáo phận Kon Tum, có nhiều làng dân tộc thiểu số toàn tông, còn ở các vùng sâu, vùng xa, họ đạo luôn luôn thiếu bóng dáng Linh Mục thì các chú Yao – Phu có một vai trò hết sức cần thiết.

Trong một sáng Chúa Nhật, tại một làng gần sát biên giới Lào, bạn có thể dự “LỄ” Chúa Nhật bằng nghi thức Suy Tôn Lời Chúa và được Rước Lễ sốt sắng. Có đủ hai bài đọc, có hát Đáp ca, Alleluia, chú Yao Phu đọc bài Tin Mừng và bài giảng đã được Cha Sở dọn sẵn.

Năm 2008 là năm Thánh Giáo phận Kon Tum mừng 100 năm thành lập trường Yao Phu Kuenot, tôi xin được trích vài hàng sơ lược về việc đào tạo các chú Yao Phu để các chú đi về buôn làng của các chú với hành trang là “Lời Chúa”. (trích trang 22 - tập Sơ Lược Lịch Sử Truyền Giáo Giáo Phận Kon Tum, tài liệu đánh máy chữ của Linh Mục Antôn Ngô Đình Thận năm 1970)

1. Trước tiên là việc thiết lập trường Kuenot để đào tạo Yao – Phu, Thầy giảng người Thượng, để phụ giúp công cuộc truyền giáo, củng cố và duy trì đức tin các họ đạo. Một sang kiến độc đáo, một công trình vĩ đại, đồng thời cũng là một sự liều lĩnh táo bạo. Độc đáo vì không ai dám nghĩ đến, vĩ đại vì sẽ đem lại lợi ích khôn lường, liều lĩnh táo bạo vì không người nào tin vào sự thành công: bởi trẻ em Thượng quen tính tự do, không thể cầm mình chịu gò bó lâu trong khuôn khổ nhà trường nội trú có ngăn nắp, có luật lệ, mà không bỏ trốn về làng. Cha Jannin Phước đã khắc phục được mọi khó khăn trở ngại để thực hiện sáng kiến của mình.

Vào giữa năm 1908, một ngôi nhà to lớn, rộng rãi: 2 tầng lầu, làm toàn bằng gỗ (đời Đức Cha Kim mới xây lại bằng xi măng cốt sắt như ta thấy hiện nay) đã được dựng lên và sẵn sàng đón nhận các em Thượng nội trú tiên khởi. Lễ khánh thành được tổ chức thật long trọng, dưới sự chủ tọa của Đức Cha Damiano Mẫn từ Qui Nhơn lên, với sự hiện diện của tất cả các vị Thừa Sai và một số đông đảo Giáo dân Kinh, Thượng như chưa bao giờ từng thấy. Cha Jannin Phước được chỉ định làm Giám đốc.

Lớp học đầu tiên qui tụ 73 em, đặt dưới quyền điều khiển của Cha Alberty Hiền với 5 Giáo viên: Thầy Chrông, Thầy Tam (tức ông Chánh Hoàng), Thầy Quyên, Thầy Vui và Thầy Ứng. Ban đầu chương trình học chỉ 2 năm, lần hồi kéo dài đến 6 năm gồm có chữ Bahnar, chữ Quốc ngữ, Giáo lý, Mục vụ và các môn thường thức, kể cả môn y tế nông thôn.

Năm 1934, trong cuộc Đại hội cấm phòng, 200 Yao Phu từ khắp các bộ lạc trong miền truyền giáo đã qui tụ về ngôi trường cũ, trong đó có 23 người đã lên bậc Thầy, tức là đã trải qua hơn 6 năm hoạt động Tông Đồ. Một thành công ngoài sức tưởng tượng. Xét qua công việc truyền giáo, ta thấy sự trợ lực của họ quan trọng biết dường nào: Giảng dạy Giáo lý, hướng dẫn Mục vụ, giúp đỡ người đau yếu. Họ là cột trụ của các họ đạo Thượng, sống tự túc, không chút lương bổng. Sau này, trong những trường hợp Giáo phận gặp phải những khó khăn do thời cuộc, các Linh Mục buộc phải xa lìa những địa sở xa xôi hẻo lánh, nhiều họ đạo phải di tản hoặc phân tán, ta càng thấy rõ vai trò của các Thầy, các chú Yao Phu quan trọng đến mức nào.

2. Theo đà tổ chức giáo dục của Trung tâm Kuenot, các địa sở trong toàn miền truyền giáo lần lượt khai trương các lớp dạy đọc, viết, toán pháp và giáo lý. Thường bên cạnh nhà ở của Linh Mục địa sở thì có một vài lớp học qui tụ một số trẻ em lớn nhỏ, hàng buổi vang lên những âm thanh lành lỏ, đọc kinh bốn, hoặc những giọng ê a để

thương học vắn. Các họ đạo có thêm sinh khí, sống động “ Vạn sự khởi đầu nan” bước đi thứ nhất đã thực hiện.

3. Một nhà in được thành lập bên cạnh trường Kuenot, đáp ứng nhu cầu in ấn sách vở học tập cho trường Yao Phu, các sách kinh bốn, Giáo lý bằng tiếng Bahnar, Sêđang, cho miền truyền giáo. Ngoài ra có 2 ấn phẩm quan trọng do Linh Mục Giám đốc chủ trương là tờ “Nguyệt san Hlabar Tôbang” mà các cựu và tân học sinh của Ngài là những độc giả đầu tiên, và 1 quyển sách dẫn giải Giáo lý tựa đề là “Hlabar Podok” có giá trị cho đến ngày nay.

Hôm nay, số Yao – Phu trong Giáo phận là 1.210 người, số tín hữu dân tộc thiểu số là 169.580 người. Trung bình 1 chú Yao – Phu phai phục vụ 140 người. Con số này nói lên công việc của các chú Yao – Phu phải tích cực và thường xuyên. Như đã nói ở trên, năm 2008 là năm Thánh Giáo phận Kon Tum mừng 100 năm thành lập trường Yao – Phu Kuenot. Hiện nay, cơ sở chưa có để tiếp tục đào tạo các chú Yao – Phu kế thừa. Ngôi trường cũ từ sau năm 1975 đã bị Nhà Nước trưng dụng.

Xin Chúa cho Giáo phận chúng con có đủ điều kiện để có nhiều Yao – Phu phục vụ Giáo dân người dân tộc thiểu số, tiếp tục đem ánh sang Phúc âm đến nơi rừng núi mênh mông này.

Thánh lễ Tạ ơn kết thúc năm Thánh Yao-phu GP Kontum.

14/11/2008

Các bạn GLV thân mến, mấy ngày trước lễ trời mưa liên tục, thời tiết khá lạnh nhưng hôm nay chúng ta đã có một ngày được trọn vẹn, thời tiết khô ráo, ấm áp. Nhờ vậy mà anh chị em dân tộc thiểu số của chúng ta về dự lễ có chỗ để nghỉ lưng. Gia đình: Cả cha mẹ và con cái đã nằm la liệt chật cả sân nhà thờ Chính tòa. Đêm thứ 5, rộn ràng lan tỏa cả khu vực thị xã Kontum.. “ngựa xe như nước, áo quần như niêm”. Đêm nay, đêm xả trại, ai ai cũng đều hớn hờ vui tươi, tay bắt mặt mừng. Đêm nay đêm canh thức chờ đợi sáng. Chờ đợi và hy vọng cho ngày mai. Đêm nay anh em chúng ta chờ đợi ƠN TOÀN XÁ kết thúc Năm Thánh Yao phu và cũng vui mừng với Giáo phận vì đã có thêm 12 Tiến chức Linh mục cho cánh đồng truyền giáo Kontum này. Tôi còn nhớ câu khẩu hiệu trong nhà nguyện của Chúng Viên: EUNTES ERGO DOCETE OMNES GENTES. Chắc chắn các tân Linh Mục của chúng ta luôn ghi nhớ lời căn dặn của Thầy Giêsu là ra đi đến với muôn dân, trong đó có các dân tộc thiểu số miền

Tây nguyên này. Thánh lễ đã diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, long trọng..

Nữ tu Lucia Huỳnh Thị Thu Huyền thuộc dòng Chị Em Thánh Phaolô Thành Chartres tay cầm nến sáng đã dẫn đoàn Yao phu tiến lên lễ đài. Trong những ngày qua, chị đã đồng hành với các chú. Những ngày tĩnh tâm trước lễ luôn nguyện xin Thánh Thần như Nước, Lửa, Gió đem nguồn sinh lực đến cho anh em và cho Giáo Phận.

"Từ nơi Cha đấng ban sự sống, nguồn nước lành no thỏa chờ mong. Ngước mắt lên trời khao khát xin đổi mới, ngước mắt lên trời khao khát luôn trong đời. "

Tôi may mắn đứng gần ca đoàn, tôi bị cuốn hút trong lời ca tiếng hát của các anh chị dân tộc thiểu số. Mặt mày của các anh các chị đen đũi, tóa ra cái kham khổ, cái nghèo túng, nhưng tiếng hát của các anh các chị trong veo thanh thót như của CÁC THIÊN THẦN. Bộ lễ của các anh chị đã hát theo cung điệu Công chiêng. Từ Gloria đến Credo và Santus có cả trăm em bé múa nhịp nhàng theo tiếng chiêng, tiếng trống mà 2 thầy Yao phu là thầy Hun và thầy Nghip đã biên soạn. Thánh lễ không có bài giảng. Cuối lễ trước khi ban phép lành lãnh ơn toàn xá, Đức Giám Mục chủ tế chia sẻ 2 ý:

**ý thứ 1:** Trường Yao phu Cuenot đã có từ 100 năm nay. Nhà nước cùng với Giáo Hội ngồi lại để tìm hướng giải quyết.

**ý thứ 2:** Trong 12 tiến chức chỉ có 4 là người của Giáo phận Kontum, còn 8 tiến chức còn lại ở ngoài Giáo phận. Không một tiến chức nào là người dân tộc thiểu số của Kontum. Đó là những lo lắng, những ưu tư, những nhức nhối của vị Cha chung. Thánh lễ đã kết thúc trong lời hát tạ ơn của các chú. "Tạ ơn Cha ban sự sống chứa chan. Tạ ơn Cha ban sự sống chứa chan"

"Nữ tu Lucia Thu Huyền đã được gọi về nhà Cha ngày 20/01/2009. Chị đã ra đi trong sự thương tiếc và huyệt hững của gia đình, của chị em và của mọi người" Và của cả anh em Yao phu nữa. Tôi viết bài này xin tưởng nhớ đến chị và cũng để cảm ơn chị vì trong dịp dẫn dắt các Yao phu có lẽ các chú chưa có dịp cảm ơn chị.

GB Trần Kim Thông  
GLV cvk 57

### **Ngày Lễ Thánh Cuenot Tại Kontum**

Ngày 14/11 hằng năm, nhất là năm nay Lễ Thánh Cuenot được tổ chức sâu sắc: trên 1400 Yao Phu từ 2 hạt: Kontum và Pleiku qui tụ từ sáng 13/11. Sáng ngày 14 vào lúc 5 giờ 30 Đức Giám mục Giáo phận

cùng trên 60 linh mục đồng tế cùng đông đảo giáo dân kinh cũng như dân tộc Mừng Ngày Gổ Tổ.

Xin gửi vài kiểu hình đến quý cha và quý vị, xin cầu nguyện cho giáo phận, đặc biệt các chú yao phu trở nên chứng nhân Chúa Kitô giữa buôn làng đồng bào mình. Một trăm năm đã qua (1908-2008), Năm nay bắt đầu giai đoạn mới, giai đoạn đào tạo chính qui, mà ngày hôm nay (14/11/2009) chính thức khai giảng khoá I trong thời gian 3 năm (2009-2012) cho 30 thanh niên dân tộc để sau này trở thành những yao phu trẻ đáp ứng thời đại mới. Xin cầu nguyện cho tác vụ quan trọng và độc đáo này.

Lm Nguyễn hoàng Sơn







**NB:**

Anh PHS mến.

Tôi cũng muốn đưa tin tức bằng hình cho anh em gần xa, nhưng kỹ thuật gửi hình sao cho đẹp và nhẹ, điều đó khá khó với tôi, bị hạn chế nhiều mặt. Mong anh tiếp tục làm cầu nối để hình ảnh và vài nội dung

được đến với anh em. Hy vọng sẽ gặp gỡ với qui anh em gần xa nhiều. Hơn nữa qua vài tin tức và hình ảnh "cây nhà lá vườn", cũng báo tin cho anh em hay về dịch sách "Dieu aime les paiens". Tôi đã dịch gọi là cả quyển này, nhưng để cho tốt hơn, Đức Cha giao cho 12 thầy sáu dịch lại hay xem lại cho tốt hơn. Việc này cũng đã hoàn tất. Đến khâu xem lại lần cuối trao cho cha Vị. Theo tôi biết, Ngài rất bận, và không được khoẻ, nhưng trước đây gần một tháng Ngài đã xem lại có thể nói hết chương III. Nhưng nay Ngài bị bệnh và chuẩn bị cho công việc mục vụ mới: chánh xứ Giáo xứ Phương Nghĩa. chẳng rõ sẽ khi nào xong. Nếu Ngài xem lại, tôi xin chắc bản dịch sẽ hoàn chỉnh. Ngoài ra, có vài anh em đóng góp cho việc in ấn sách dịch này. Tôi đã gửi thư cảm ơn hoặc điện thoại cảm ơn và báo cho biết đã gửi số tiền đóng góp cho cho TGM KT. Vì sợ anh em muốn biết việc này, nên tôi xin trình bày công việc dịch thuật như trên sao cho thật tốt, nên có chậm trễ. Anh em cầu nguyện cho Giáo phận: Đức Cha, quý anh em đang ở tuyến đầu mục vụ cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn nhất quyết "hiệp thông và sứ vụ" tốt đẹp, vì biết nhiều anh em xuất thân từ KT và hỗ trợ cho công việc Loan Báo Tin Mừng cho vùng đất Tây nguyên, nên mọi người vui vẻ.

Xin chào.

Lm Nguyễn hoàng Sơn

**cvk64 Nguyễn duy Sỹ:**

Kính gửi Cha Sơn,

Anh em CVK khắp nơi rất biết ơn Cha. Nhờ Cha tham gia diễn đàn mà anh em có nhiều thông tin, hình ảnh thời sự, bổ ích về Giáo phận Mẹ. Cha đã âm thầm làm việc, nghiên cứu mà việc quan trọng là trong tinh thần: "Uống nước nhớ nguồn!" Tìm hiểu về lịch sử Truyền giáo tại KT mà không phải là CVK nào cũng am tường và tiếp tục ghi vào sử sách những sự kiện đang diễn ra hôm nay. Xin Chúa chúc lành cho công việc rất đáng trân trọng của Cha và ban nhiều sức khỏe cho Cha.

Về việc kiểm tra chuyển ngữ, Cha đừng quên anh Giuse Nguyễn Thế Bài 62, anh Bài rất quen trong công việc này. Hy vọng anh Bài sẽ bớt thời gian giúp Cha.

DS-64

**Quan Điểm - Đụ má (ở) Hà Nội (cvk68 Phúc Jean)**

Dân Hà Lợi lỗi tiếng là giỏi tiếng Đan Mạch, sạch nhà mình, bắn nhà người khác, chạy xe ẩu và ưa gây gỗ đánh nộn. Đi ngoài đường gặp đèn đỏ mà "tộp" xe nại nà chúng ló chữ mình nà "hâm". Ló chữ nà phải cúi đầu nằng nghe. Chỉ cần nhìn ló một cái nà ló

đánh mình ngay nập tức. Thời bao cấp, con gái Hà Lộ thích mặc Xu Chiêng của Lào, con trai thích đi dép Lào. Hồi đó Phuc Jean ra Hà Lộ hay nghỉ ở Nhà Khách Chính Phủ. Sáng dậy, đang ngồi ăn điểm tâm với mấy người bạn Lào từ "Compagnie Shell du Laos" sang thăm thì có 1 tên đi chân đất cứ hét ầm ĩ nên: "Thằng Lào ăn cặp đôi dép Nào của tao? trả ngay!" Ông bạn người Lào nghe vậy tức nầm, ló răng ở bên Lào thì thiếu gì dép Lào, tội gì phải đi ăn cắp. Thằng Hà Lộ đi chân đất cứ tru tréo: "Đ M. thằng Lào ăn cặp đôi dép Nào của tao. Ló mà không trả đôi dép Nào cho tao, tao Đ M hết cả dòng họ nhà ló" . May mà ông bạn Nào cũng hiền lành lên không có ấu đả đánh nộn.

Sau vụ bị chửi nà đồ ăn cắp dép Nào, ông bạn Nào cứ ầm ức: "Dân Hà Nội chề cười nước tôi không có biển mà cũng có Bộ Hải Sản trong chính phủ. Thế dân Việt Nam tại sao lại cũng có cái Bộ Văn Hóa ? "

Hỏi như vậy chắc chỉ có dân Hà Lộ mới trả nhời được!

### RIP

Anh em CVK Gia Lai kính báo,  
Linh mục GIUSE TRẦN SƠN NAM – Chánh xứ Hoa Lư, Pleiku



1935-2009

Đã được Chúa gọi về lúc 7h45 ngày 18 – 11 – 2009. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi.

Mọi chi tiết của lễ tang sẽ được cập nhật sau

**Quang xin đưa bản cáo phó đầy đủ mới nhận được**

"chính Thầy là sự sống lại và là sự sống" (Ga 11,25)

### CÁO PHÓ

Giáo phận Kontum – Việt Nam và gia đình trân trọng báo tin: Cha GIUSE TRẦN SƠN NAM

Sinh ngày 25. 12. 1935, tại Hải Hậu, Nam Hà. thuộc Gx. Xuân Đài, Gp. Bùi Chu.

1952 – 1954: Học Tiểu CV Thánh Phanxicô Xaviê - Bùi Chu.  
1954 – 1960: Học Tiểu CV Thánh Phanxicô Xaviê - Miền Nam.  
1960 – 1962: Học CV Xuân Bích - Sài Gòn.  
1962 – 1964: Đi quân dịch.  
1963 – 1964: Học Đại học Văn Khoa - Huế.  
1964 – 1968: Học ĐCV Xuân Bích - Huế.  
1969 – 1972: Học Đại học Văn Khoa Sài Gòn - barl Triết Học  
1972 – 1974: Học Đại học Văn Khoa Sài Gòn - ban Cao học triết Học. Đậu cử nhân Giáo khoa triết học  
Tây Phương và cao học triết học  
Tây Phương.  
31.05.1967: Trợ phó tế.  
13.01.1968: Chịu chức phó tế.  
29.06.1968: Thụ phong linh mục, tại Nhà thờ Ba Chuông, TGP. Sài Gòn.  
1968 - 1970: Dạy học tại CV Thừa Sai Kontum.  
1970 - 1975: Linh mục phó Gx. Thăng Thiên, Giáo hạt Pleiku kiêm hiệu trưởng trường Trung Tiểu học  
Minh Đức, Giáo hạt Pleiku.  
29.09. 1975 –  
07.06. 1976: Linh mục chánh xứ Gx. Hiếu Đạo, Giáo hạt Pleiku.  
1976 -1988: Học tập cải tạo tại Gia Trung và Xuân Lộc (12 năm).  
12. 12. 1994: Chánh xứ Gx. Thăng Thiên, Giáo hạt Pleiku.  
27.07.2005: Chánh xứ Gx. Đức Mẹ Vô Nhiễm Hoa Lư, Giáo hạt Pleiku.

**Sau thời gian bệnh nặng, đã an nghỉ trong Chúa lúc 7 giờ 45, ngày 18 tháng 11 năm 2009 (ngày 02 tháng 10 ÂL), tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Gialai**

Hưởng thọ 74 tuổi, với 41 năm linh mục.

Linh cữu Cha Giu-se được quàn tại Nhà thờ Hoa Lư, đường CMT8, P. Hoa Lư, Tp. Pleiku.

Thánh lễ An táng vào lúc 14 giờ 00, thứ Sáu, ngày 20. 11-2009, tại Nhà thờ Hoa Lư, đường CMT8, P. Hoa Lư, Tp. Pleiku.

- An nghỉ tại Nghĩa trang Gx. Thánh Tâm 1 , Giáo hạt Pleiku.

Xin Quý Vị hiệp ý cầu nguyện cho Cha Giu-se.

R.I.P

Xin miễn phúng điếu, vòng hoa. Xin Quý Cha mang lễ phục tím

## Tiếc Thương (do cvk56 Ngô Xuân Tịnh)

Trong chùm ảnh PHS gửi nhan đề " Sometimes pictures say its best" Tịnh thấy bức ảnh "Tiếc thương- Sorrow" cho nhiều xúc động: Những mất mát chia lìa gây ra bởi chiến tranh đã một thời là vết thương nhức nhối của con tim người dân Việt và những bức ảnh loại này còn mang tính cách thời sự chiến tranh tàn khốc đang hiện diện nhiều nơi trên hành tinh chúng ta. Trong bức ảnh "Tiếc thương " Tác giả ghi hình người thiếu phụ rất trẻ úp mặt vào chiếc thẻ bài được mấy ngón tay nàng nâng lên ngang mặt và nức nở khóc. và bàn tay đưa con thơ chưa đầy tuổi chạm nhẹ bàn tay mẹ va chiếc thẻ bài định mệnh như sự đỡ nâng thông cảm. Sau đây là ít xúc cảm khi đọc bức hình đó của Tịnh:

### Tiếc thương

Ngón tay người quả phụ  
Còn như cành hoa xinh  
Nhấn cưỡi còn lấp lánh  
Sao thành nhánh cây khô ?

Ngón tay níu thẻ bài  
Của người chồng lính chiến  
Chiến tranh vừa mang lại  
Mặt xác chết nằm yên

Chiếc thẻ bài định mệnh  
Áp mặt mắt nhắm nghiền  
Lệ từng hàng chảy xuống

Chiếc thẻ bài lạnh tanh  
Nghe sụp đổ tan tành  
Sỏi đá còn ngậm ngùi  
Cho hạnh phúc lứa đôi

Bàn tay con bụ bẫm  
Áng chừng chưa đầy năm  
Chạm tay mẹ thẻ bài  
Nổi đau thêm tê tái

Những ngón tay búp non  
Nâng cành mẹ nặng trĩu  
Chắt chùng những sầu đau  
Bi đất càng cao hơn

Ngô xuân Tịnh

--



## Mừng 28 Năm Giám Mục (cvk73 Đinh minh Quang)

Kính thưa anh em CVK

Hôm nay là Chúa nhật 33 thường niên kính trọng thể CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Cách đây 28 năm vào lễ này Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung được tấn phong làm Giám mục Giáo phận Kontum chúng ta.

Hôm nay, nhân kỷ niệm 28 năm Giám mục của Ngài, anh em CVK Pleiku đã mời Ngài dùng cơm thân mật với anh em. Tuy số anh em tham dự không đông nhưng bữa cơm thật là thắm thiết. Ngoài anh em ra còn có sự có mặt của Cha Giuse Đặng Quang Thắng OP, Ngài đã phục vụ Giáo phận chúng ta 4 năm qua và nay Ngài về Buôn Ma Thuột.

Sức khỏe của Đức Cha Phêrô hiện nay sa sút khá nhiều, trí nhớ đôi khi lảng đãng nhưng Ngài nói chuyện rất là vui.

Vậy anh em chúng ta hãy cầu nguyện nhiều hơn cho Ngài. Xin Chúa ban cho Ngài sức khỏe và tràn đầy hồng ân.

Thay mặt anh em CVK Pleiku

QUANG 73



### **Cvk56 Ngô Xuân Tịnh:**

#### **Già bộ giận hờn**

Ngắc ngư tiếng sét ái tình  
Còn làm già bộ lạng thình chảng nhìn  
Ngẩng cao đầu mặt nghênh nghênh  
Nhưng con tim đã chông chênh lắm rồi  
Gồng mình thẳng bước một hơi  
Nhưng mong người ấy đừng rời mắt theo  
Già như người ấy biết điều

Chạy theo năn nỉ là tiêu giận hờn  
Đêm về sẽ hết cô đơn  
Con tim thổn thức lệ vờn ướt mi  
Thế nhưng đâu dễ mấy khi  
Hai con tim hiểu nói gì của nhau  
Người kia nét mặt u sầu  
Sợ người yêu giận ngoảnh đầu quay đi  
Hai người nét mặt lăm lì  
Hai tim đau khổ những khi giận hờn

Ngô xuân Tịnh

### **cvk60 Cao Nhang:**

Chào Anh Ngô Xuân Tịnh

Đây là ý thơ mà tôi đã đợi chờ từ lâu. Tôi sẽ phổ thành nhạc với điệu Cha Cha Cha để hát trong đám cưới cho vui và có lẽ tôi sẽ lập lại vài chữ để cho đúng trường canh.

Từ khi phổ nhạc cho đến khi xong chừng 1năm rưỡi vì tìm người hoà âm ca si rất khó.

Chào  
Micae Cao Nhang



# Giả Bò Giản Hồn.

Cha cha cha  
Temp. 125

Thơ: Ngô Xuân Tĩnh  
Nhạc: Cao Nhung

Ngấc ngủ tiếng sét ái tình. Còn làm giả bộ lạng thính lạng thính chẳng  
nhìn. Ngẩn cao đầu mặt nghênh nghênh, nhưng con tim đã chông chênh chông  
chênh lắm rồi. Gồng mình thẳng bước một hồi. Nhưng mong người  
ấy đứng rồi đứng rồi mắt theo. Giả như người ấy biết điều. Chạy  
theo, chạy theo năn nỉ là tiêu giản hồn. Đêm về sẽ hết cô đơn. Con  
tim thôn thốc lệ vẫn lệ vẫn ướt mi. Thế những đau đớn mấy khi. Hai con tim  
hiếu nói gì nói gì cùng nhau. Người kia nét mặt u sầu. Sở người yêu giản  
ngoảnh đầu ngoảnh đầu quay đi. Hai người nét mặt làm li. Hai tim đau  
khô giản gì, giản gì chi nhau.

11/2009

## Nguyễn Anh Võ Thăm USA

Atlanta ngày 24/10/2009

Kính thưa đại gia đình CVK – KMF,

Được một CVK Em tận tình giúp đỡ, Võ đã may mắn có visa, sang Mỹ được hai tuần, và đã có dịp cảm nhận sâu sắc hơn tình nghĩa CVK. Võ đã được đi nhiều nơi, từ city này qua city nọ, cũng nhờ các CVKers. RP Tâm CVK 62 đã giúp Võ gặp lại Mẹ Đỗ Đầu sau 14 năm mất liên lạc, ở Tulsa, Oklahoma.



Anh Cao Nhang cvk60, nhiệt tình chở Võ từ Oklahomacity đi Wichita (250 km, cũng bằng từ Sài Gòn đi Dak Nông) gặp RP Hùng cvk63, rồi chở về.



RP Thạch cvk67, lái xe từ Houston đi về Dallas cách 400 km (bằng từ Sài Gòn ra Cam Ranh) để đón Võ. Ở nhà thân mẫu RP Thạch ở Dallas, Võ cũng đã được hân hạnh gặp lại Anh Chị Đặng Minh Chính CVK 60 (Thầy quản lý CVK niên khóa 1969 – 1970, lúc Võ học lớp sixième), Anh Chị Phạm Quang Sơn cvk65, người Châu Sơn, danh thủ bóng rổ, bóng đá một thời. Bà Con xem hình thì biết cái ký ức sân bóng của Anh Sơn đâu có thể nào phai nhạt được. AC Chính & AC Sơn đã phải đang đêm lái xe 50 km (cũng như từ Sài Gòn ra Trảng Bom) chỉ để gặp Võ và hỏi chuyện quê nhà, chuyện Kontum Võ cũng đã được gặp Bạn

Trần Mộng Hoàng, nhập ĐCV CVK năm 1975, người đã bị đi tù hai năm chỉ vì cái tội leo hàng rào tháng 7 năm 1976, khi nhà cầm quyền Kontum đưa công an và bộ đội vào giải tán chúng viện. Không có mặt Hoàng ở trong hình này vì Hoàng dứt khoát không chịu cho chụp hình, dù Võ đã hết long “năn nỉ”:



(Võ, AC Phạm Quang Sơn, RP Thạch, AC Đặng Minh Chính. Hoàng chụp hình)

Sau đó RP Thạch chở Võ về Houston, cho Võ ăn ở và đọc kinh cầu nguyện y như một “thầy dòng” Chúa Cứu Thế thực sự, để cho Võ biết rằng ở cái xứ văn minh bậc nhất thế giới này, người ta cũng đạo đức sốt sắng lắm chứ không phải chỉ biết chạy theo công việc và ăn chơi như lời tuyên truyền.

Nghe tin Võ tới Houston, bạn Trần Thanh Tân cvk70, người Đức Minh choa, cũng đã vội vàng xin nghỉ mấy tiếng đồng hồ trong sở làm để ra hỏi thăm người anh em “Hai Lúa” mới từ VN qua. Xin nói thêm Tân là em ruột Sr Hương Dòng Nữ Vương Hòa Bình (= bạn học của Dr John Phạm ở BMT, cô đệ tử xinh đẹp một thời bị Phạm Hùng Sơn gán cho cái biệt danh “Hương qua đèo”)

